



TNT Post
Port betaald

39e jaargang, nummer 202, november 2012



belboei

scheepsjournaal van de zuiderkruisgroep en haar onderdelen

Colofon

Inhoud

Van de redactie.....	3
Van het oude bestuur.....	4
... en het nieuwe bestuur.....	5
Breng Zuiderkruis Onder Dak.....	7
Speculaaspoppenactie.....	8
Advertentie.....	9
De zeilen laten zakken.....	10
Advertentie.....	11
Beverpost.....	12
Van de brug.....	13
Zomerkamp Sioniehorde.....	16
Zeilschool.....	20
Advertentie.....	21
Pieter Marits opkomsten.....	22
Zomerkamp WVA.....	23
Leidingweekend 2012.....	24
Advertentie.....	26
Telefoonnummers.....	27
Data en mededelingen.....	28

Redactie:

Bart Audenaert
Wouter Klein
Margot van der Horst
Ingrid Kronenburg

Redactieadres:

belboei@zuiderkruis.nl
of:
Hermelijnlaan 8
1216 ED Hilversum

Verzendadres:

Lindelaan 8
1231 CL Loosdrecht

Oplage:

225 exemplaren

Drukwerk:

Drukkerij Ten Herkel
Loosdrecht

Abonnementen:

Tegen de geringe vergoeding van 12 euro kan voor niet-leden van de Zuiderkruisgroep een abonnement worden genomen. Aanvragen graag aan de redactie richten. Leden krijgen de Belboei automatisch kosteloos thuisgestuurd.



uiterste inleverdatum voor
de volgende
Belboei
27 januari 2012

Kopij- en verschijningsdata

Nummer	Datum inleveren kopij	Verschijsning Belboei
203	27 januari 2012	± 3 februari 2012
204	24 maart 2012	± 30 maart 2012

Van de redactie

Lieve lezers,

“Ben ik gek, of ligt hier een nieuwe Belboei voor mijn neus!?”, horen we jullie denken! En inderdaad, het is even geleden. Maar voor je ligt zeker weten een gloednieuwe, vers van de pers, gedrukte Belboei!

Het is bijna een half jaar geleden dat de vorige editie in de maak ging. De reden hiervoor is dat we helaas vaak weinig copy hadden om dit prachtige boekje mee te vullen. Gelukkig is dat dit keer niet het geval, en zijn we weer hard aan de slag gegaan om jullie de toffe, stoere en soms ook pijnlijke verhalen uit de groep te brengen.



Stoer en tof omdat deze editie boordevol met kampverhalen staat. Zo vertelt de Poca waar ze naar toe is gevaren en neemt de Sioniehorde ons mee terug naar haar kamp. De Wilde Vaart heeft een heftige storm getrotseerd en zijn gelukkig ook heelhuids van het kamp terug gekomen. En dat is nog niet alles vanuit de speltakken...!

Maar er is meer... Ook op organisatorisch gebied staat de Zuiderkruisgroep niet stil. Er is namelijk een nieuw bestuur gekozen nog geen twee weken geleden! Onze oude én nieuwe voorzitter hebben een stukje geschreven over de bestuurswisseling, dus lees dit snel op de volgende drie pagina's! Wij wensen het nieuwe bestuur in ieder geval heel veel succes en bedanken het oude bestuur hartelijk voor hun jarenlange inzet!

Het pijnlijke verhaal is dat het aantal leden van de groep helaas gedaald is. Ook dat kan je lezen in het stukje van onze oude voorzitter. En het dak op het clubhuis aan de Diependaalselaan heeft z'n langste tijd gehad. Ook hier moeten we een stokje voor steken, en daarom staat er in deze Belboei een oproep aan jullie allemaal.

Al met al weer genoeg om de komende tijd eens in te duiken zouden wij zo zeggen! En dan rest ons nog maar twee dingen te zeggen...

1. Alvast een goed uiteinde van het jaar, want de nieuwe editie kom in januari.
2. Heel veel leesplezier!

Veel liefs,
Jullie redactie

Van het oude bestuur...

Verandering

Ik schrijf dit stukje in de Belboei nou alweer zo'n jaar of 15, de tijd dat ik voorzitter was. Was, want daar is afgelopen vrijdag verandering in gekomen. Tijdens de Groepsraad is een - tijdelijk - nieuw verenigingsbestuur benoemd. Eindelijk, mag ik wel zeggen, want we zijn al een poos aan het zoeken naar nieuwe, jongere mensen die de kar willen gaan trekken. Ik ben dan ook erg blij dat Linda, Guno en Ronald het stokje nu over willen nemen, gelukkig gesteund door onze groepsbegeleiders Norbert, Saskia en Ellen, daarnaast op de achtergrond door Ysbrand, Diederik en Martijn, en voorlopig nog even door Harry.

Een nieuw bestuur is gewoon nodig. Niet alleen omdat de oude bestuursleden er al wel heel erg lang mee bezig zijn (ikzelf was al ruim 20 jaar bestuurslid - en daarmee nog steeds op afstand niet het langst zittende!), waardoor ze dingen misschien niet meer zo kwiek en alert oppakken als nodig is. Gewoon omdat ze het allemaal al 'ns hebben meegemaakt. Maar ook omdat de huidige tijd wellicht een nieuwe aanpak vergt. Immers, leiding moet wel gemotiveerd blijven worden om door te gaan en leden moeten wel geworven worden - bevochten bijna op de markt van zaterdagbestedingen. En we zien een teruglopend ledenaantal, en hebben hoe langer hoe vaker een leidingprobleem. Misschien is een andere aanpak noodzakelijk. En daarnaast hadden de oude bestuursleden er ook gewoon een beetje genoeg van.

Het nieuwe bestuur gaat nu kijken wat er te doen is aan die teruglopende ledenaantallen. Vooralsnog op tijdelijke basis, dus ook alvast zoekende naar opvolgers per april volgend jaar. Het oude bestuur wenst ze met beide taken heel erg veel succes! Die oude bestuursleden zijn trouwens niet ineens helemaal buiten beeld, want die gaan als bestuur van de Stichting Zuiderkruis voorlopig gewoon nog even door en kunnen bijspringen waar dat nodig is.

Tijdens de Groepsraad gisteren heb ik nog wel Gerda Kooger mogen toespreken, die met de ledenadministratie stopt. Daarbij vertelde ze al in 1970 (!) bij het Zuiderkruis begonnen te zijn, als redactie van de Belboei. Zij verdient dus werkelijk alle hulde voor het vele werk op de achtergrond in al die jaren! Gerda, het ga je goed, en nogmaals: heel veel dank!

Wat die Belboei betreft, waar dit stukje dus al de nodige jaren in staat, daar is ook wat mee aan de hand. Nog nooit heeft het zo lang geduurd dat er geen Belboei uitkwam als de afgelopen periode. Kunnen we spreken van een crisis? Misschien een

beetje wel. Een waarlijk existentiële crisis bij ons clubblad! Want: moeten we nu zo door gaan? Met soms half-lege Belboeien? Of moeten we digitaal gaan? Ik denk van niet: de papieren versie heeft ook een wervende werking: hij ligt er gewoon, en wordt - denk ik - gelezen. Een digitale versie is eerder weggeklikt. Maar ook daar gaan wij (het oude bestuur) niet meer over. Tijdens de Groepsraad gisteren zijn er gelukkig een paar man opgestaan die mee willen helpen om de Belboei over deze hobbel te helpen, en ermee verder te gaan, op papier of digitaal - dat gaan ze nog uitzoeken. Ook hen wens ik veel succes!

Groet,
Ruurt Stapel,
ex-Voorzitter.



...en het nieuwe bestuur

Afgelopen voorjaar organiseerde het bestuur een gezellige borrel voor leiding, oud-leiding en stam. Deze borrel kwam echter niet zonder reden en de boodschap was helder. Vanaf september is de Zuiderkruisgroep formeel een vereniging en een vereniging heeft een groepsbestuur nodig. Het zittende bestuur gaf aan dat zij deze rol niet op zich zouden nemen. Ysbrand, Guno en Linda werden aangesteld om een nieuw bestuur te vinden en zodoende zijn zij aan de slag gegaan met de zoektocht naar een nieuwe voorzitter, secretaris en penningmeester. Voor de meesten van jullie is dit inmiddels een bekend verhaal.

September 2012, de situatie was helaas niet veel anders dan in het voorjaar. Verschillende mensen hebben aangegeven wel iets voor de groep te willen doen, maar een echte bestuurstaak was toch net teveel gevraagd, te ingewikkeld of te spannend. Zodoende was er nog steeds geen nieuwe voorzitter, secretaris of penningmeester gevonden...

Oktober, vlak voor de groepsraad. Er moest een nieuw plan bedacht worden. Ysbrand, Guno en Linda, staken de koppen weer bij elkaar. Hoe gaan we dit probleem aanpakken? Er ontstond een plan, voor het komende half jaar vormen wij een nieuw bestuur dat aan de slag kan met vernieuwingen. En tijdens dat half jaar betrekken we nieuwe mensen bij het bestuur om mee te denken, te luisteren en te voelen wat het besturen van de Zuiderkruisgroep inhoudt. Over een half jaar, bij de volgende groepsraad stellen we dan het definitieve bestuur vast. Ysbrand, Guno en Linda trekken zich dan terug.

Groepsraad, 26 oktober 2012. Het plan voor het nieuwe bestuur wordt in de Groepsraad besproken en unaniem aangenomen. Linda is benoemd tot voorzitter, Guno tot secretaris, Ysbrand wordt algemeen bestuurslid, en ook Ronald wordt algemeen bestuurslid. Harry blijft voorlopig penningmeester. De groepsbegeleiders, Norbert, Ellen en Saskia, maken het bestuur compleet.



Het komende half jaar gaan wij hard een de bak met het uitstippelen van het beleid, jaarplan en vernieuwingen. Er is hard geld nodig voor onder andere een nieuw dak op de Diep. Gelukkig is Martijn Haringman bereid de fondsenwerving op te pakken.

Bij deze wil ik iedereen hartelijk bedanken voor het vertrouwen in ons als nieuw groepsbestuur. Het komende half jaar zullen we er alles aan doen om bij de volgende groepsraad een nieuwe voorzitter, secretaris en penningmeester aan te kunnen stellen. Daarbij is alle hulp van harte welkom. Weet je nog iemand, laat het dan horen.

Hartelijke groet, namens het nieuwe groepsbestuur,

Linda Westendorp, voorzitter



Breng Zuiderkruis Onder Dak



Aan alle (oud-) leden, (oud-) leiding, ouders van leden en alle anderen die Scouting Zuiderkruis een warm hart toedragen,

Wij vragen jullie hulp!

Het dak van ons clubhuis aan de Diependaalselaan moet nodig vervangen worden. Het clubhuis is verder in prima staat! Natuurlijk proberen we door zelfwerkzaamheid de kosten zo laag mogelijk te houden, maar toch moeten we rekenen op ongeveer € 19.600. Uit de liquide middelen kunnen we dat jammer genoeg niet betalen. Ook komend seizoen zijn onze inkomsten door teruglopend ledenaantal niet toereikend om deze kosten te dekken. Daarom starten we de actie Breng Zuiderkruis Onder Dak!

Wil je deze actie steunen, stort dan €50.- (richtbedrag) op rekening 22.50.24.268 ten name van Wieke Broeders onder vermelding van Vrienden van het Zuiderkruis. Meer of minder mag natuurlijk ook!

“Vrienden van het Zuiderkruis” bestaat uit mensen die betrokken willen zijn bij onze scoutingclub. We vragen jaarlijks een bijdrage van €25.- Hiervoor ontvang je ons clubblad “de Belboei” en word je op de hoogte gehouden van onze activiteiten. Word jij ook één van die vrienden? Meld je dan aan bij ondergetekende!

Mocht je zelf nog mensen weten die graag mee willen doen, laat mij dat dan alsjeblieft weten, dan kan ik die ook benaderen. Deze mail zelf doorsturen naar vrienden en bekenden mag natuurlijk ook.

Wij hopen op gulle gaven! Het zou mooi zijn als dat nieuwe dak er voor deze winter nog ligt, toch?

Alvast bedankt namens de werkgroep “Breng Zuiderkruis Onder Dak”,
Wieke Broeders, Wieke@zuiderkruis.nl

Speculaaspoppenactie

Zoals u weet houden wij in de maand oktober/november onze speculaaspoppenactie.



Jantje Beton en deze actie zijn de enige acties die we houden in een jaar. Het is helaas noodzakelijk deze acties te houden, omdat we anders niet in staat zijn de groep draaiende te houden. Daarom vraag ik uw medewerking uw kind enthousiast te steunen bij de verkoop van de speculaaspoppen.

Wij vragen de leden om bij familie, vrienden en burens deze lekkere poppen te verkopen, want zoals onze trouwe verkopers weten, ze smaken prima!

Natuurlijk vergt dat veel inzet, van de kinderen zelf maar ook van hun ouders. De allerkleinsten kunnen het zeker niet zonder de hulp van vader of moeder, maar wij hopen dat zij net zo enthousiast zijn als wij.

De kinderen hebben de bestellijsten al meegekregen. Er zijn een aantal belangrijke data waar je rekening mee moet houden.



Zaterdag 3 november het voorlopige aantal poppen dat je verkocht hebt doorgeven aan je leiding zodat de bakker alvast kan beginnen met bakken!

Zaterdag 10 november moeten de bestellijsten en het geld ingeleverd worden bij de leiding. Als uw kind op die opkomst niet aanwezig kan zijn, neemt u dan contact op met de leiding en geef door hoeveel poppen er verkocht zijn.

Maandag 19 november gaat de bestelling naar de bakker! Het geld kan u in overleg met de leiding later inleveren, maar het aantal poppen moet ik dus echt op tijd weten.

Vrijdagavond 23 november tussen 19.00 en 21.00 uur worden, als je meer dan 10 poppen hebt verkocht, de poppen thuis afgeleverd. Heb je een kleinere bestelling dan neem je de poppen zaterdag zelf mee na de opkomst. Is er die vrijdagavond niemand thuis, laat



dat mij dan even weten! De volgende dagen (**uiterlijk 30 november**) kan je de verkochte poppen rondbrengen.

Voor iedereen die geen opkomst meedraait en dus geen bestellijst ontvangt, maar deze actie wel wil steunen, neem contact met mij op, ik bestel graag voor u!

En wellicht heeft uw bedrijf belangstelling en wil het zijn personeel dit jaar verrassen met een sinterklaassnoeperijtje? In de "sponsorbrief", die u vorige week via de e-mail toegestuurd kreeg, leest de uitleg van onze actie. Als u meer informatie wilt, of de brief nogmaals wilt ontvangen, mailt of belt u mij dan.

Zuiderkruizers, heel veel succes met deze actie!
Zullen we proberen het resultaat van vorig jaar te verbeteren?

Dat zou prachtig zijn!

Wieke Broeders
Utrechtseweg 44
telefoon: 035-6234006
mail: wieke@zuiderkruis.nl

(advertentie)

Svenfix realiseert al uw creatieve ideeën
met betrekking tot uw binnen- en buitenhuis, zoals:
meubels, verbouwingen en decoratieve aanpassingen

U kunt het zo gek niet bedenken...

-Svenfix-

Bakkerstraat 19 • 1221 GS Hilversum • tel./fax: 035-683 44 02 • info@svenfix.nl



standbouw, decorbouw, interieurbouw en verbouwingen

We moeten helaas de zeilen laten zakken

De temperatuur wordt lager en de bomen kaal. Geloof het of niet, maar de auteur van dit stukje heeft alweer zijn eerste wedstrijden op de ijsbaan gereden. De geur van stoomboten en de damp van erwtensoep wordt langzaam voelbaar. Winter!

Voor mij geen drama eerlijk gezegd. Vroeg donker, kaarsjes aan en wanneer het kan schaatsen op de plassen waar we zomers zeilen. Ik snap dat niet iedereen de winter zo optimistisch begroet als ik dat doe. Echter, met de komst van een nieuw jaargetijde, waarbij de wind niet in zeilen blaast maar vooral om het clubhuis waait, hoort een belboeiartikeltje dat even stilstaat bij het afgelopen zomerseizoen.

Het begin van het zomerseizoen werd gekenmerkt door fantastisch weer met ons Pinksterkamp. Een glimp van hoe fijn de zomer kan zijn konden we dit kamp opvangen. Met drie boten vol verkenneren onder een heldere en zonnige hemel zeilden we de Vecht af naar de Zanderij. Deze sluis bood ons toegang tot de Spiegelplas. Deze bleek niet voor niets zo te heten, want onder deze omstandigheden bleek het een vlakke spiegel die zon, "zee" en zeilboten liet zien.



Hoewel lastiggevalen door knutten tijdens het koken, waar de jullie als verkenneren dapper doorheen hebben geslagen, was de locatie aan de rand van Nederhorst leuk. Wat doet een mens met een strak blauwe hemel en 28 graden? Op die vraag is slechts één antwoord namelijk: zeilen en zwemmen! Tot besluit The Hunt spelen in het dorp langs aan de Vecht en gitaren in de muzikentent. Wat de leiding betreft een geslaagd kamp!

Na een zomerstop werd het goed weer in augustus. Tijd om op zomerkamp te gaan richting Aalsmeer. Via Vinkeveen en Uithoorn voeren we richting de Westeinderplassen. Midden in het doolhof van eilandjes, kenmerkend voor veenplassen als de Westeinderplassen en ook de Loosdrechtse plassen, vonden we ons eigen eilandje op enkele minuten varen van Aalsmeer zelf.

De Westeinder bleek groot, vol alg bij windtilte en goed te bezeilen. Ook Aalsmeer kon de verkenneren van genoeg vermaak voorzien. Was het niet de gecultiveerde molen dan was het wel het uitgebreide diner bij de plaatselijke pizzeria.

Aan het einde van een seizoen moet er niet alleen worden stilgestaan bij de kampen of de opkomsten alleen. Want beste poca'ers jullie hebben eerst in theorie en later tijdens het praktijkexamen jullie best gedaan om de officiële CWO diploma's binnen te

slepen. De examens vonden plaats in september en oktober. Koud was het zeker tijdens de herkansing in oktober, maar ondanks het weer hebben Julius en Thijs hun diploma in ieder geval binnen, net als Chloe. Ook Joep, Zyad en Michael zijn nu trots eigenaar van hun CWO I diploma. Tot slot is de oogst voor de poca bij de waterratten ook niet gering want Arjen, Lizette, Merlijn en Sebas kunnen nu hun insigne op de mouw spelden.

Al met al een mooie zomer met veel zon, water, plezier en geslaagden. Nu het langzaam kouder wordt en we de zeilen voor een winter laten zakken wordt het ook weer tijd voor andere dingen op de Diependaalselaan. De leiding heeft er in ieder geval zin in!

Tot komende zaterdag, de Pocaleiding



(advertentie)

Vragen en hulp bij VVE beheer



- Woont u in een VVE complex?
- Bent u lid van de vereniging?
- Treedt u op namens de vereniging?
- Hulp bij uitvoering en offertes onderhoud?

Voor al uw vragen inzake VVE beheer kunt u terecht bij Langhout beheer

Langhout International Trading en Building

Tel. 06 412 773 14
info@langhoutbeheer.nl
www.langhoutbeheer.nl



Beverpost!

Hoi allemaal!



Nadat we met de groepsdag Floris en Bram hebben uitgezwaaid naar de welpen, was het tijd om alle nieuwe kinderen te installeren. Koos, Teun (de nieuwe leiding), Daria, Maikel, Floris, Kasper, Jara, Jonas, Steve en Dean zijn allemaal geïnstalleerd bij de Bevers.

Gelukkig was Rik er om ons te helpen, want hij is als enige al meer dan één jaar bever! Daarnaast hebben we alweer heel wat nieuwe bevers mogen verwelkomen. Gino, Rosie en Lennart worden dus ook al gauw geïnstalleerd. Zo'n nieuwe groep is natuurlijk wel heel erg spannend!

Elke opkomst gaan wij naar de beverdam en de geheime hut. Daarnaast komen er heel wat themafiguren langs.

De bevers zijn met Professor Plof in de tijdmachine gegaan en we hebben zelfs lekker gekookt met Rosa.



Ook hebben we alle handjes op een groot kleed geverfd en die aan de muur gehangen! De eerste opkomst na de vakantie hebben we vriendjes en vriendinnetjes dag, dus dan mogen de bevers al hun vriendjes en vriendinnetjes van thuis meenemen om te laten zien hoe leuk de bevers wel niet zijn!



Op de foto's kunnen jullie zien wat voor leuke dingen we gedaan hebben.



Groetjes,
De Bevers

Van de brug

Gelukkig hij is er weer; de Belboei! De redactie is uitgebreid, er wordt nagedacht over meerdere verschijningsvormen en een eventueel nieuw jasje! Daar worden we blij van, nu nog leiding die consequent zorgen dat er kopij wordt geschreven door de verkenners en matrozen.

Sinds de vorige keer is er veel gebeurd. Niet alleen zijn er spetterende zomerkampen geweest, is het schip van de Wilde Vaart gedoopt en het water ingelaten, maar begint het ledenverlies bij de verkenners ook zichtbaar te worden.

Direct gevolg daarvan is dat de bak Zeemeeuwen van de Pocahontas wacht tijdelijk houdt op te bestaan. Gelukkig zijn er wel plannen om daar het leden aantal weer te laten groeien en ligt er een uitdagend winterprogramma klaar met minder botenonderhoud.

Op het nautisch vlak heeft men echter niet stil gezeten. Er zijn namelijk weer een aantal zeilinsignes (te dragen op de linkermouw) gehaald, te weten:



Waterratten



CWO I



CWO II

Bevers

Julius Hendrix	CWO II
Arjen Spijker	Waterratten
Lisette van Beek	Waterratten

Bruinvissen

Danielle de Kloet	CWO II
-------------------	--------

Otters

Max den Dolder	Waterratten
Carlijn Kroessen	Waterratten

IJsvogels

Francien van Langen	Waterratten
---------------------	-------------

Robben

Joop Kool	CWO I
Michael Polling	CWO I
Bessie Bornkamp	Waterratten
Lisette van Beek	Waterratten

Zeearenden

Evelien Coenen	CWO II
Niels Lam	CWO I
Iki v. Koningsbrugge	Waterratten
Carlijn Kroessen	Waterratten

Kaaimannen

Dick Klijn	CWO II
Bas van Hengstum	CWO II
Loek Mijnhout	Waterratten
Anoek Lam	Waterratten

Zeetijgers

Chloe van de Munt	CWO II
Zyad Osseyran	CWO I

Wilde Vaart

Thijs Sulman	CWO II
Marco Hensen	CWO I

Naast de insignes zijn er ook een aantal Machtiging Bootsleiding (MBL) gehaald. Wat was ook al weer een MBL?

Dit zijn waterwerkdiploma's. Om met een boot te mogen varen, moet er iemand aan boord zijn met een Machtiging Boot Leiding (MBL). Om in aanmerking te komen voor een MBL, gebruikt Scouting Nederland de opleidingen van de Stichting CWO.



Wat betekent bootleiding? Verantwoordelijkheid kunnen dragen voor de bemanning en het schip tijdens het varen. Dit hoeft niet de roerganger te zijn. Vanzelfsprekend wordt je niet zo maar bootleider. Zo'n iemand moet veel hebben gevaren waarbij dit heel gemakkelijk gaat. De leiding van de troep, Admiraliteit en de bemanning moeten natuurlijk wel vertrouwen in de bootleider hebben.

De bootleider dient zichzelf en de bemanning ook te kennen. Zo weet hij dat Jan het leuk vindt om te wrikken maar een hekel heeft aan schoonmaken van de boot. Leiding geven is in de meeste situaties het rustig overleggen wat je samen gaat doen en dan een beslissing nemen. Maar soms kan dat niet en moet er ook direct een beslissing genomen worden, bijvoorbeeld als er een plotselinge storm opsteekt of een groot schip opeens haar koers verlegt.



CWO III - MBL



MBL Boordmotor (M1A)

Hieronder het overzicht van de behaalde MBLs:

Bruinvissen

Nick van Norden MBL Zeilen (ZA) – CWO III

Otters

Thijs Mijnhout MBL Zeilen (ZA) – CWO III

Wilde Vaart

Lilian Snoeren MBL Zeilen (ZA) – CWO III

Leiding

Schipper Laurens van Wageningen	MBL Boordmotor (M1A) met sleepaantekening en Klein vaarbewijs
Schipper Bart Audenaert	MBL Boordmotor (M1A) met sleepaantekening en Klein vaarbewijs
Schipper Michiel van Tol	MBL Boordmotor (M1A) met sleepaantekening en Klein vaarbewijs
Stuur Jelle van der Linde	MBL Boordmotor (M1A) met sleepaantekening en Klein vaarbewijs
Stuur Frank Moen	MBL Zeilen (ZA) – CWO III en MBL Boordmotor (M1A) met sleepaantekening
Stuur Jasper Snoeren	MBL Boordmotor (M1A) met sleepaantekening

Tot slot hebben zich via de Scouting Academy een drietal Sturen zich gekwalificeerd als leider. Daarvoor moet je ten eerste voldoen aan een aantal functie gebonden eisen qua kennis, vaardigheden en houding. Daarnaast aan een aantal persoonsgebonden competenties, die overigens civiel erkend zijn. Dit wordt door de Regio getoetst.



Stuur Gert Jan Dral	Gekwalificeerd Leider
Stuur Saskia van Tol	Gekwalificeerd Leidster
Stuur Peter	Gekwalificeerd Leider

Tot zo ver weer, gefeliciteerd en een behouden vaart,

d'Ouwe

Zomerkamp Sioniehorde

Zeist, 2012

Dag 1 (maandag)

Toen Seti één stap binnen zette, zag hij meteen dat het clubhuis waar we sliepen écht een nerdclubhuis was. Merlijn vindt een vliegclubhuis toch beter klinken; het hangt hier namelijk vol met vliegtuigen. Vooral in het lokaal waar we slapen!

De rit naar Zeist toe was een rit vol verheuging. Toen we eenmaal aankwamen, was het toch wel spannend: wat een klein clubhuis eigenlijk! Uitgeput van de reis pleurden we al onze spullen neer in het slaaplokaal. Seti dacht te horen dat het thema van het kamp Avatar was (maar in werkelijkheid was het thema: De 4 elementen). Dat werd trouwens pas bekend gemaakt bij het openen. Eerst gingen we een potje volleybal spelen met het touw dat hoog in de bomen hing. Dit had te maken met het element lucht.

Bij het openen werd de nestindeling bekend gemaakt. Er waren twee nestjes: de VuLu's (vuur en lucht) en de AaWa's (aarde en water). Hierna gingen we eerst de omgeving verkennen. Het clubhuis stond aan de rand van een heel mooi en groot bos. We hebben omgekeerd verstoppertje gespeeld om alle hoeken en gaten (en heuvels en bomen) van het bos te ontdekken. Eerst had Baloe zich verstopt, en kennelijk heel goed, want niemand kon hem vinden. Toen iedereen het hele bos was doorgelopen, bleek dat Baloe zich helemaal aan het begin verstopt had. Nadat iedereen hem had gevonden (iedereen behalve Bagheera, want die was verdwaald!), gingen ze op zoek naar Bagheera, die inmiddels weer bij het clubhuis zat!



Later mochten we nog even vrij spelen. We hebben gehonkbald en ook wat gelezen. En om zes uur was het etenstijd! We aten Pasta Popeye, pasta met spinazie en spekjes, hmm! Met als toetje fruit, veel te gezond. Eten, eten, eten. Gelukkig was het corveeën daarna ook best leuk.

Nu is het tijd om onze bedjes klaar te leggen. Misschien vanavond nog een spelletje..? En wil Seti nog iets zeggen? Ja: "Hier word je een VLIEGNERD!"

Seti & Merlijn

Dag 2 (dinsdag)

We hebben lekker lang kunnen uitslapen voor op een kamp; pas om kwart voor negen kwam de leiding ons uit bed halen. Daan is toen nog een uurtje doorgeslapen, want

toen we gingen ontbijten liep hij nog rond in z'n pyjama. En we gingen ergens naartoe vandaag, maar waarnaartoe? dat hield de leiding nog even geheim. Toen de lunchpakketjes eenmaal ingepakt waren, hoorden we dat we ook onze zwemkleding in onze rugzak moesten doen. Toen wisten we het wel; we gingen zwemmen! Gelukkig maar, want het was weer lekker warm weer vandaag - de leiding heeft de goede dagen uitgekozen voor ons kamp!

Zwembad Dijsselburg was een hartstikke leuk zwembad, en we hebben ons er bijna de hele dag vermaakt. Er was een buitenbad en een stroomversnelling en sproeiers en een glijbaan en een duikplank en nog veel meer... Goed voor heel veel plezier, en we hebben zelfs nog een paar nieuwe trucjes geleerd. Nadat de meegebrachte lunch alweer lang en breed achter de kiezen was, werd het de hoogste tijd om weer met de auto naar het clubhuis te reizen.



Eemaal bij het clubhuis aangekomen was iedereen gevloerd: kennelijk had het zwemmen een diepe indruk achtergelaten. Maar gelukkig aten we pannenkoeken!!! Die lieten weliswaar even op zich wachten, maar dat verminderde onze trek niet, en ze smaakten goed! Maar weet je wat Akela met de kaaspannenkoeken had gedaan? Ze was ze vergeten dubbel te klappen, dus alle pannenkoeken, ook de naturel, plakten aan elkaar en zaten helemaal onder de kaas! De schade viel uiteindelijk wel mee, en we hebben gesmuld.

Deze dag ging snel voorbij, het was namelijk alweer tijd voor het corvee, dus dit is het einde voor nu. En nu maar hopen dat we vanavond nog iets leuks gaan doen, smokkelen of lijnbal misschien?
Cathelijne & Melissa

Dag 3 (woensdag)

Dinsdagavond hebben we Zeeslag gespeeld. De Aawa's buiten, en de Yulu's binnen. Spannend! De Yulu's stonden vanaf het begin al op winst, maar toen ging het gruwelijk mis: ze konden de laatste boot niet vinden! De Aawa's waren wel snel genoeg en hadden uiteindelijk maar net gewonnen. Want zij hadden hun laatste boot op een wel heel slim plekje verstopt! Na een lekker koekje was het tijd om het bed in te duiken, want iedereen was wel heel moe na zo'n dagje zwemmen.

De volgende ochtend na het ontbijt hebben we vlaggenroof gespeeld in het bos bij het clubhuis. Omdat het bos ontzettend groot is, was dat heel moeilijk - zoveel plekken om een vlag te verstopten! En beide nestjes hadden hun vlag goed verstopt, zodat

het extra lastig was om de vlag van de tegenstanders te vinden. De Yulu's hadden hun vlag bedekt met schors, en de Aawa's hadden de vlag achtergelaten op een plek in een uiterst hoekje van het bos. Wel anderhalf uur lang zijn de twee nestjes op zoek geweest naar de vlaggen, maar ze konden ze niet vinden. De Aawa's waren op een gegeven moment wel heel dicht in de buurt, maar de vlag veroveren wilde maar niet lukken. De leiding besloot toen maar dat het genoeg geweest was, en teleurgesteld vertrokken beide groepjes naar de lunch.



Nadat de bammetjes op waren, gingen we met z'n allen naar De Boswerf. Dit is een bezoekerscentrum in hetzelfde bos als het clubhuis waar we sliepen. Daar was onder andere een tentoonstelling te zien over insecten, en er was ook een hindernisbaan waar iedereen een keertje overheen is geweest. Maar het leukste was nog wel de waterpomp, die bovenop een heuvel stond met daaronder een fijne modderpoel. Alle welpen zijn daarmee lekker lang zoet geweest.

Maar rond een uur of vier werd het tijd om te vertrekken. Die avond gingen we namelijk een kampvuur bouwen! En niet zomaar een kampvuur, maar een kampvuur waar ons eigen eten op gekookt werd! Daarom moesten we goed ons best doen met hout sprokkelen. Het leukste was nog wel het toetje: marshmallows! Iedereen mocht spekjes aan een tak spiesen om ze lekker zacht te roosteren boven het vuur.

Rik & Daan



Nadat we uren rond het kampvuur hadden gezeten, was de bonte avond aangebroken. We mochten in het leidinghok zitten om alle acts te bekijken! Seti was als eerste aan de beurt. Hij zette een show weg van wel twintig minuten, waarin hij allemaal verschillende typetjes nadeed. Hij speelde Gino Pietermaai, bedelaar, stuntman, Syrische dominee, Surinaamse kassajuffrouw, snackbarhouder en ook gangster; hij had Bagheera van al z'n geld beroofd!

Daarna had Marijn zich heel gek verkleed, met een verknijpte broek en een vikingprui. Marijn vertelde allemaal geinige moppen! Toen kwam er een toneelstuk van Cathelijne, Minke, Rik en Merlijn, waar ze al twee hele dagen op aan 't oefenen waren (tenminste, zo leek het. Eigenlijk was het maar twee uur). Daarvoor moesten we met z'n allen naar buiten. Het was al bijna helemaal donker, dus om het goed te kunnen zien (en filmen!) werd er een zaklamp bijgepakt. Het toneelstuk ging over een regisseur die een film

maakte met een dappere scout en twee rovers.

Na wat te drinken en een zakje chips was het de beurt aan Melissa, die op verzoek allemaal dieren geluiden nadeed. Zij werd gevolgd door Daan en Seti, met een "rustige" yogales, die er heel woest aan toe ging. Tot slot gaf de leiding nog een show weg: ze deden een heel gek dansje op twee liedjes! Als je alles wil zien, moet je maar even kijken op YouTube.

Toen de bonte avond was afgelopen, dacht iedereen dat we moesten gaan slapen. Vooral Seti was erg teleurgesteld dat de leiding zei dat we geen nachtspel gingen doen. Van de leiding mochten we nog wel een film kijken in bed. Toen de film was afgelopen dacht Minke nog: Yes, nu mogen we eindelijk slapen! Maar de leiding kwam binnen en zei iets heel gek: we moesten weer naar buiten! Marijn geloofde er niets van, het was tenslotte al hartstikke laat, al half één! Slaapkop Seti merkte er allemaal niets van, die moest wakker geschud worden.

Maar het was echt waar, iedereen moest z'n schoenen aandoen, zaklamp pakken en naar buiten. Daar had de leiding een speurtocht in het bos uitgezet. We moesten een route van aluminiumfolie in de bomen volgen met onze zaklampen.



Toen we terugliepen hoorden we iemand als een meisje gillen: Daan was zich een hoedje geschrokken toen Baloe en Bagheera opeens tevoorschijn sprongen vanuit de bosjes. Marijn dacht zelfs eerst dat het Minke was!

Iedereen was zo opgewonden na het nachtspel, dat we nog wat wel uren leek aan het praten waren in onze slaapzakken. Vooral de jongens waren vervelend (of toch juist wel grappig)! Niemand kon daardoor slapen, maar nadat de leiding ook nog een paar keer was langs geweest om te zeggen dat we écht moesten gaan slapen, gingen langzaam alle oogjes dicht.

Dag 4 (donderdag)

Vanochtend hebben we lekker laat ontbeten. Verder was het vooral een grote corveedag, want het was jammer genoeg al de laatste dag! We kijken er wel weer naar uit om op een echt matras te slapen. Terwijl we dit typen is iedereen druk aan het opruimen, maar voor we opgehaald worden is het eerst nog tijd voor een spelletje! Dat was het, wij vonden het een heel leuk kamp en we hadden niet verwacht dat we zolang zouden uitslapen!

Minke & Marijn

Einde!

Zeilschool

Onze eigen zeilschool loopt ook weer volop! Dit wordt door een groepje enthousiaste leiding en oud-leiding van de Zuiderkruisgroep zelf georganiseerd en gegeven.

De hele maand maart werd er op de zaterdagavonden les gegeven voor de Waterratten, CWO kb I, en CWO kb II. De laatste zaterdagavond waren er de examens. Dit is altijd spannend want je moet er zeker wel wat voor doen om te slagen.

Een korte beschrijving van de verschillende niveaus:

De Waterratten beginnen met o.a. de bootonderdelen, basis vaarregels, overstag gaan, zeiltermen, de zeilstanden, en knopen.

CWO kb I gaat verder met o.a. gijpen, aanleggen aan hogerwal, de vaarregels uit het BPR en slepen.

CWO kb II gaat verder met aanleggen aan lagerwal, lichten en seinen, veiligheid, BPR en de man over boord manoeuvre.

CWO kb III gaat weer verder met koppels en krachten, ankeren, BPR, lichten, seinen en bordes. Dit niveau verzorgen we niet als Zuiderkruisgroep zelf, maar valt onder de admiraliteit.

Op onze site <http://zeilschool.zuiderkruis.nl> staan alle eisen van de verschillende niveaus!

Voor het theorie-examen zijn er weer veel leden geslaagd:

13 van de 13 Waterratten geslaagd (1 herkansing geweest)

15 van de 16 CWO kb I-ers geslaagd (3 herkansingen geweest)

11 van de 17 CWO kb II-ers geslaagd (5 herkansingen geweest)

Over de praktijk:

Voorheen hadden we elk jaar een heel praktijkweekend. Op de zaterdag gingen we dan nog oefenen en de puntjes op de i zetten en op de zondag waren de examens. Dit jaar hebben we het anders gedaan. Op zaterdag 16 juni hebben we tijdens de opkomst extra zeilles gegeven en op zondag 1 juli was de eerste keer examen. Wil je weten wie er geslaagd zijn? Lees dan het stuk Van de brug op pagina 13.

Hierbij wil ik de instructeurs nogmaals bedanken voor hun inzet bij de theorielessen.

Waterratten: Danielle, Diederik

CWO kb I: Guno, Ellen, Bart, Jasper

CWO kb II: Martin, Ronald

Peter en Rick hebben geholpen bij de waterratten en CWO kb I

In januari zijn we ook weer van start gegaan met de theorielessen voor het niveau CWO kb (kielboot) III. Deze theorielessen en het bijbehorende examen worden, net zoals de praktijk, verzorgd door de admiraliteit (samenwerkingsverband van waterscoutinggroepen uit de omgeving). De examens worden afgenomen door de Nautisch Technische Commissie, die bestaat uit leiding en oud-leiding van groepen uit de admiraliteit.

De leden van de NTC beoordelen voor CWO kb III naast de zeil kwaliteiten van de cursisten ook hoe ze leiding geven aan boord en of ze de boot onder controle hebben. Als dit allemaal in orde is krijgen de cursisten naast hun CWO diploma, ook hun MBL. MBL staat voor Machtiging Boot Leiding en dit diploma heb je nodig als je leiding wil geven aan de zeeverkenners. Daarnaast mag je met dit diploma ook (als het uitkomt) een Zuiderkruisboot lenen om zelf mee te gaan zeilen. Erg handig dus ☐

Van de Zuiderkruisgroep hebben dit jaar zeven leden mee gedaan met de theorie. Van deze leden hebben Lilian, Nick, Thijs en Frank (Poseidonwacht) op zaterdag 23 juni hun CWO kb. III gehaald en hun MBL (Machtiging Boots Leiding).

Van harte gefeliciteerd!
Ronald

(advertentie)

3d Animaties

- Wilt u weten hoe een nieuwe inrichting in huis past?
- Verbouwplannen maar eerst een impressie van het resultaat zien?
- Een nieuwbouw project verkopen maar nog geen afbeelding?



Een afbeelding zegt meer dan woorden.

Voor al uw 3D artist impressions kunt u terecht bij Langhout Beheer

Langhout International Trading en Building

Tel. 06 412 773 14
info@langhoutbeheer.nl
www.langhoutbeheer.nl



Pieter Marits opkomsten

In de afgelopen weken hebben we een heleboel leuke dingen gedaan en veel foto's gemaakt!

We hebben door het bos gelopen en gezocht naar paddestoelen. Rennen, foto's maken, zoeken en weetjes uitwisselen, aan het begin dacht Akela nog dat het een goed idee was om alle vondsten op te zoeken in het paddestoelenboek, maar dat werd al gauw achterwege gelaten en vervangen door foto's maken om ze later op te zoeken. De tijd vloog, want toen we op de klok keken



waren we al ruim een uur bezig! Daarna gingen we terug naar het clubhuis en hebben we nog een paar kleine spelletjes gespeeld op het schoolplein. Zombie tikkertje is momenteel favoriet!



De week daarop waren we maar met een klein groepje. De leiding had een heleboel pakjes met speelkaarten geregeld. Iedereen kreeg twee pakjes kaarten. De uitdaging was om een zo groot mogelijk kaartenhuis te bouwen. In het begin wilde dit niet helemaal lukken. De kaarten waren te nieuw en glad. Maar we zouden geen welpen zijn als we hier geen gave oplossing voor konden verzinnen. Met schaar en plakband kun je een veel beter kaartenhuis bouwen! Toen iedereen doorhad dat de kaarten gevouwen, geknipt en geplakt mochten worden, begonnen de creaties de tafel te vullen. Uiteindelijk liepen er welpen met kaartenkronen, kaarten helmen en als een kaarten samurai rond. Prima knutselspul!

De week daarna hebben we fikkie gestookt. Eerst zijn we het bos in gegaan en hebben we droge houtjes gezocht. Daarna hebben we in de openhaard een tempelvuur met daarbinnenin een wigwamvuur gebouwd. Iedereen kreeg één lucifer waarmee ze mochten proberen het vuur aan te steken. Na wat aanpassingen begon het vuur goed te branden. Kaa had het goede idee om schmore te maken. Dit is een koekje met daarop een stukje chocola met daarop een gesmolten marshmallow met daarop weer een koekje. Dit was een groot en kleverig succes!



En we gaan op naar de volgende opkomst!
Groetjes, de Pieter Maritshorde

Zomerkamp WVA: Piraten van de Zuiderzee

Na bijna 3 jaar hard zwoegen kon de WVA eindelijk op kamp met hun schip de "Antarctic". Als Piraten die de buit al binnen hadden werd er heerlijk relaxed over de oude Zuiderzee gevaren.

Uiteraard had de WVA al even met de Antarctic gevaren maar met 10 man 10 dagen volcontinu op het schip bezig zijn was wel een hele uitdaging. Aan het begin was er wel wat twijfel bij de leden of dit wel goed zou gaan maar naast een klein probleempje met de helmstok bij de eerste bocht achteruit is het gelukkig gebleven.



De eerste trip die we maakte was over de vecht naar Muiden. Hier moest Orme ko het ontgelden met deze zeelieden. De 2de dag was het eindelijk zover dat de zeilen gehesen konden worden en zette we koers op Volendam. Hier kwamen we er achter dat onze inkopers toch niet zulke goede inkopers waren aangezien alle ingrediënten voor pannenkoeken vergeten waren. Terwijl we ons broodje Kebab aan het eten waren begonnen tegenover ons een Volendamse band te spelen. Jaja de 3 J's stonden gewoon op het balkon even een deuntje te spelen.

's Ochtends vertrokken we naar Hoorn. Tijdens deze tocht kwamen we erachter dat bepaalde natuurlijke behoeftes lastig op de boot te doen waren zonder WC aan boord. Maar overal is een oplossing voor. Gelukkig was het water niet al te koud.

Na de lappendag in Hoorn zijn we snel vertrokken naar Enkhuizen. Hier zijn we even een dagje langer gebleven om een bezoekje te kunnen brengen aan het Zuiderzee museum. Vanaf Enkhuizen staken we het IJsselmeer over naar Urk. Wat we daar hebben meegemaakt blijft op Urk. Een ding kan ik wel zeggen mannen hebben daar een oorbel.

De dag erna hebben we in Lelystad gelegen naast de Batavia. Daar valt echt heel weinig te doen. De laatste dag wilde we naar Muiden varen. Echter, er stond een windkracht 5 die vanuit Muiden kwam aanwaaien. We hebben het even geprobeerd maar dat was geen succes te noemen. We hebben het roer omgegooid en weer aangemeerd in Lelystad om daar het kamp te eindigen!

Het waren 10 fantastische dagen!

Groet Jelle

Leidingweekend 2012

Zaterdag 20 oktober was de dag waar alle leiding al tijden lang naar uit keek. Niet alleen omdat we die dag lekker vroeg op mochten staan, maar ook omdat het de dag was waarop het Leidingweekend 2012 van start ging.

Wekenlang werden we allemaal al gespannd door ene Dokter Pop. Een mysterieus persoon dat in raadsels sprak en uit was op ons geld, maar uiteindelijk toch een leuke groep mensen heeft weten te strikken om samen op het avontuur te gaan dat Leidingweekend heet.

Maar goed, het was dus zaterdagochtend tegen negenen toen we stonden te koukleumen bij ons clubhuis aan de Schuttersweg, onwetend van het feit dat wij het later op die dag nog een stuk kouder zouden gaan krijgen. Overigens wisten wij wel meer niet, zoals bijvoorbeeld wat we dat weekend zouden gaan doen, of überhaupt waar we naartoe zouden gaan.

Van Dokter Pop ontbrak op dat moment nog ieder spoor, wel vonden wij aan de deur van het clubhuis bevestigd een brief gericht aan de helden die wij waren (en nog steeds zijn). Helaas niet veel antwoorden in deze brief, maar wel een uitleg van het spel dat we die dag zouden gaan spelen. We gingen een puzzeltocht doen in het teken van popmuziek door de jaren heen. Aanwijzingen zouden worden gegeven in de vorm van albumhoezen, en we mochten onder geen beding naar het Haventje in Kortenhoeve gaan. Behalve deze brief, zat er voor elk team (vier in totaal: team 1, team 2, team 3 en team 4) ook een verrassingspakket aan de deur bevestigd. Hierin bleek de eerste aanwijzing te zitten, welke voor elk team weer anders was. Verder nog wat papier en een apparaat uit de vorige eeuw waar je aan kon draaien en doorheen kon kijken, en, zo bleek later, 's nachts je vrienden behoorlijk mee kon irriteren.



Toen was het op naar post 1 geblazen. Groot was de verrassing van menig deelnemer toen uiteindelijk bleek dat deze post helemaal niet bestond, en dat de eerste post eigenlijk post twee was. Of was de tweede post post één? Hoe dan ook, wij kwamen elkaar allemaal (inclusief Dokter Pop) weer tegen onder de Stichtse Brug, alwaar wij gingen voethockeyen. Absoluut hoogtepunt van deze activiteit was toen leiding M. spontaan besloot op de grond te gaan liggen direct na het aftrappen van een bal. Nadat we uitgelachen waren, en M. uitgelachen was, gingen we weer verder tot aan de allerlaatste hole. Al met al een erg leuk spel!

De volgende bestemming was weer per groepje verschillend. Elk groepje kreeg wat

hints in de vorm van albumhoezen die dus de bestemming aanwezen. Op die bestemming moesten de groepjes dan een klein opdrachtje doen (bv. een menselijke piramide bouwen), en dat op de gevoelige plaat vastleggen.

Nadat ook die klus geklaard was, moesten we ons vervoegen bij een grote nieuwe oude boot naast een ommuurd winkelcentrum, ook wel bekend als de Bataviawerf. Een enkel groepje nam het ervan en heeft op de heenweg vanuit Almere hier naartoe nog een bliksembezoek aan het mooie Urk gebracht. Helaas moesten ze daardoor wel de lunch missen.



Op de Bataviawerf kon iedereen lekker los gaan met hamers, spijkers en zagen, maar ook kregen we een leuke rondleiding door een boot die nog niet helemaal af was (de Zeven Provinciën), en een boot die dat al wel was (de Batavia).

Na alles gehoord te hebben over de kolder in je kop, het Koedek, zeer geavanceerde technieken om boten te bouwen en andere nuttige dingen was het tijd om de groep weer te splitsen in de vier teams (team 1, team 2, team 3 en team 4), waarna elk team weer naar een eigen volgende bestemming ging. Weer moesten we allemaal een brug over, dit keer naar de Noordoostpolder (voor sommige geluksvogels onder ons was het al de derde keer die dag dat ze over deze brug mochten karren), waarna het ene groepje een film moest naspelen, een ander groepje een emmer uit Lemmer moest halen, enzovoort.

De post hierna was in Heerenveen. Gelukkig hadden de meesten een navigatiesysteem aan boord, want naar de weg vragen was er hier niet bij; de mensen zijn niet te verstaan. In Heerenveen gingen we naar het ijsstadion Thialf, waar het binnen nog een stuk kouder was dan buiten! Na lang gezocht te hebben naar Gert Jan gaven we het op en besloten we maar naar de volgende aanwijzing te gaan zoeken. Daarmee hadden wij meer geluk, en al gauw wisten we dat we ons richting de Grote Markt in Groningen moesten begeven. Provincie nummer vier van de dag.

Op de Grote Markt speelden we nog een zinderend potje levend stratego. Helaas was het al gauw afgelopen omdat de vlag van één van de teams was gevonden. Had iets te maken met het feit dat de vlag geen vlag was, maar een persoon, waar lang niet iedereen van op de hoogte was.

Hierna gingen we het clubhuis bekijken, daar de tassen afleveren, en vervolgens weer terug wandelen naar de Grote Markt. Dit was best een flinke wandeling (een kilometer of vier heb ik mij laten vertellen) waardoor we al aardig trek hadden toen we op de bestemming aankwamen: een Tapas restaurant vlakbij de markt. Het eten was erg

lekker en de Sangria was lekker zuur. Na het eten namen we afscheid van Harry en Wieke (die weer richting 't Gooi gingen) en was het voor de rest tijd om het uitgaansgebied van Groningen te gaan verkennen cq onveilig te maken. En dat heeft wat hoogtepunten opgeleverd! Ik noem er een paar: Jägermeister voor 1 euro, draaiende barren, spiegelpaleistoiletten, felle lichtflitsen zonder foto. Jullie horen het al, de avond was subliem.

Aan het einde van de avond is iedereen op zijn eigen manier toch weer bij het clubhuis aangekomen. Sommigen gingen met de taxi, anderen gingen lopen, weer anderen paktten een fietstaxi. Combinaties waren er ook, onder andere doordat mensen door de taxi niet op de juiste plek waren afgeleverd. Na in het clubhuis nog een snelle of minder snelle snack genuttigd te hebben, gingen de meesten toch wel slapen.



Zondagochtend was het tijd voor het gebruikelijke wakker worden, koffie drinken, ontbijten, opruimen, je kent het wel. Daarna begon een lange thuisreis.

Bij dezen wil ik nog even de organisatie hartelijk bedanken: Hartelijk bedankt, organisatie. Het was een top-weekend! Groeten van een van de deelnemers

(advertentie)

R O è L

FINANCIËEL ADVIESBUREAU

Indien u een deskundige gesprekspartner zoekt, die u behulpzaam kan zijn bij het oplossen van uw financiële vraagstukken, waaronder:

- > **sparen in het algemeen**
- > **kopen of huren van een woning**
- > **lijmen van pensioenbreuken**
- > **financiële haalbaarheid van vervroegde uittreding**
- > **assurantiebeheer**

Neemt u dan contact op met **Rolph P.W. Schmidt** voor een oriënterend gesprek.

ADVISEUR SPAAR- EN PENSIOENVOORZIENINGEN, HYPOTHEKEN EN ASSURANTIËN
Brinkzicht 22a, 3743 EX Baarn, telefoon 035-5489090, telefax 035-5489091

Telefoonnummers bestuur



Dagelijks bestuur en administratie

Voorzitter	Ruurt Stapel	035-6242471
Secretaris	Wieke Broeders	035-6234006
Penningmeester	Harry Rörik	035-6945263
Public Relations	Paulien van Hessen	035-7721734
Groepsbegeleiding welpen/bevers	Lia Snoeren	035-5824054
Groepsbegeleiding waterwerk	Norbert Moerkens	06-21213016
Vertrouwenspersonen (intern)	Wieke Broeders	035-6234006
	Han Westendorp	035-6423268
Vertrouwenspersoon (extern)	G. van Voorst Vader (huisarts)	
Ledenadministratie	Gerda Kooger	035-6915117
	Mossenmeent 9	
	1218 AT Hilversum	
Secretariaat	Wieke Broeders	035-6234006
	Utrechtseweg 44	
	1213 TW Hilversum	

Onderhoud en beheer

Diependaalselaan	Berb en Gerard Mijnhout	035-6232476
Eikenlaan + haven	Maarten Kool	035-6235245
Schuttersweg	Diederik de Bock	06-45300466
Loosdrechtsedijk, Loosdrecht	< vacature >	-
Laan van Eikenrode, Loosdrecht	< vacature >	-
Verhuur Diependaalselaan	Carla Zwanepol	035-6211801
Materiaalmeester	Bastiaan Verbeet	06-50864771

Telefoonnummers teamleiding



Bevers	Lot Stapel	06-51300918
Pieter Maritshorde	Roos Schultheiss	06-30051599
Sioniehorde	Rick Stapel	06-23212217
Albert Schweitzerhorde	Robbert Snoeren	06-81544664
Poseidonwacht	Michiel van Tol	06-30011426
Pocahontaswacht	Bart Audenaert	06-12108142
Wilde Vaart Antarctic	Laurens van Wageningen	06-53399603
Matanacastam	Marit Ides	06-42638075
Rimpelstam	Rick Stapel	06-23212217
Telefoonnummer clubhuis Diependaalselaan		035-6219965

Website Zuiderkruisgroep

Webmaster	www.zuiderkruis.nl	
Postmaster	Bart Audenaert	06-12108142
	Ben van Hengstum	0162-692474

data en mededelingen

Algemeen

2e dinsdag van de maand

1x per maand

incidenteel

Bestuursvergadering

Schippersraad

Welpenraad

Data

Er zijn de komende tijd –nog– geen groepsactiviteiten gepland



verzendadres:
1231 CL - 8