

PTT Post

Port betaald

Port payé

Pays-Bas

30e jaargang, nummer 150, september 2003



belboei

scheepsjournaal van de zuiderkruisgroep en haar onderdelen

Inhoud

Van de redactie.....	3
Van het bestuur	5
Onderhoud	6
Advertentie	7
Kaderweekend	8
Advertentie	9
Kamp Ankerwacht	10
Kamp Pocahontaswacht	11
Afscheid Herma	15
Uit de oude doos	16
Admiraliteitsdag.....	17
Zomerkamp WVA.....	18
Advertenties.....	29
Oude kranten, Wilde Vaart	30
Telefoonnummers.....	31
Data en mededelingen	32

Colofon

Redactie:
Sander Blase
Wouter Klein
Joke de Jong (voor 't laatst)
Ben van Hengstum (voor 't laatst)
Sandra Boeijink (voor 't laatst)

Redactieadres:
Bosboom-Toussaintlaan 69
1215 CB Hilversum
of:

Belboei@zuiderkruis.nl

Verzendadres:
Bodemanstraat 60
1216 AL Hilversum

Oplage:
275 exemplaren

Drukwerk:
Drukkerij Bobuco
Nieuweg - Hilversum

Abonnementen:
Tegen de geringe vergoeding van 12 euro kan voor niet-leden van de Zuiderkruis-groep een abonnement worden genomen. Aanvragen graag aan de redactie richten. Leden krijgen de Belboei automatisch kosteloos thuisgestuurd.

**uiterste inleverdatum voor
de volgende
Belboei
19 oktober 2003**

Copy- en verschijningsdata

Nummer	Datum inleveren copy	Verschijsning Belboei
151	18 oktober	± 28 oktober
152	6 december	± 17 december

Van de redactie



Nu we zo op het randje staan doet het toch wel een beetje pijn. Na al die Belboeien gaat de zittende redactie het stokje doorgeven aan een geheel fris team. Zoals we al eerder schreven gaan Sander Blase en Wouter Klein zich op ons onvolprezen groepsblad storten. Van ons zullen jullie hooguit nog eens een bijdrage als reporter aantreffen...

Waar zijn we aan begonnen, dachten Joke en Ben in februari 1994? Belboei nummer 92 was ons eerste product. Niet onaardig, als we zo eens terugbladeren. Gelukkig kwam Sandra ons al in 1995 helpen. Vanaf nummer 99 was zij ook van de partij. Na Belboei 103 hadden we het rijk alleen en met z'n drieën hebben we nog 47 Belboeien gemaakt.

We begonnen eigenlijk heel revolutionair. Belboei 92 was namelijk het eerste nummer dat met behulp van een echte personal computer in elkaar werd gedraaid. En hoe... alles werd op A5 formaat opgemaakt, uitgeknipt en in de goede volgorde op de lay-

out formulieren geplakt. Na een avondje typen had Joke nog wel een avondje nodig om plaatjes uit te zoeken en bij de tekst te plakken.

Maar de techniek schreed voort. Inmiddels wordt de Belboei netjes opgemaakt met behulp van een echt DTP pakket, plakken we de plaatjes er al digitaal in en wordt het boekje kant en klaar afgedrukt. We moeten 'm nog wel even naar de drukker brengen, maar de nieuwe redactie gaat er meteen achteraan of we 'm kunnen mailen. Dat scheelt weer een fietstochtje naar de drukkerij.

Al met al hebben we met z'n drieën een hoop plezier beleefd aan het maken van de Belboei. Als je namelijk alle enthousiaste verhalen voorbij ziet komen en daarmee in de weer gaat, weet je in grote lijnen hoe het met de groep gaat. Maar we deden het natuurlijk voor jullie, onze trouwe lezers.



Wouter en Sander: succes met jullie uitdaging om de Belboei verder uit te bouwen tot een actueel informatieblad voor groepsleden en andere belangstellende lezers. We hebben nu een avondje zitten kijken hoe jullie er mee omgaan en hebben er alle vertrouwen in dat het goed komt met ons 'kindje'.

Schrijvers van de afgelopen 50 nummers: dank voor jullie bijdragen, maar blijf schrijven, want "wie schrijft, die blijft" zei mijn moeder vroeger altijd. Lezers van de afgelopen 50 nummers: dank voor jullie aandacht, maar blijf lezen!

Liefs,
Je ouwe redactie
Joke, Sandra en Ben

PS. 1:
Bestuur, bedankt voor de taart! Attent.

PS. 2:
Sandra, bedankt voor de taart en de champoepel! Goed dat je eraan dacht.

PS. 3:
Felia, bedankt voor de taart en 10 jaar lang koffie en thee! Het was heerlijk.

Van het bestuur

Als U dit leest dan is de Groepsdag alweer voorbij. Traditioneel de eerste zaterdag van september: alle kinderen komen bij elkaar, amuseren zich de hele middag, met als afsluiting het overvaren. Als ik dit schrijf is de Groepsdag nog niet geweest, dus ik weet niet eens of ze het weer allemaal overleefd hebben. Het zal wel (ik mag het hopen, tenminste).

Toch een mooie traditie, om een paar keer per jaar het gehele spul bijeen te halen. In de winter tijdens de boerenkoolmaaltijd en na de zomer op de Groepsdag, daartussenin hebben alle onderdelen hun eigen programma. Ik heb dit keer van dichtbij kunnen zien hoeveel energie erin gestoken wordt om zo'n Groepsdag tot een succes te maken. Ik vraag me af of ouders zich wel realiseren hoeveel tijd er door de leiding buiten de opkomsten nog aan de voorbereiding wordt besteed...

Alle kampen zijn weer veilig teruggekeerd. Soms van in-de-buurt, soms helemaal uit Friesland, maar ze zijn er allemaal weer. De welpen en bevers hadden ergens een vast onderkomen, en de wachten, de Wilde Vaart en de Stam zijn met de boten op stap geweest. Meestal met een buitenboordmotor mee, om wat extra vaart te kunnen maken of om 's avonds nog even ergens boodschappen te kunnen doen.

Daarvoor hebben we hopelijk volgend jaar de nieuwe sleper. Helemaal zeker is dat nog niet: hij ligt inmiddels immers al wel in ruwbouw op de Diep, maar er is nog het nodige te doen. Vlijtige handen genoeg, maar helaas is er ook nog het één en ander te betalen waarvoor de penningmeester gewoon het geld niet meer in kas heeft. We hebben al een oproep gedaan aan iedereen om nog eens om zich heen te kijken: wie weet er nog een bedrijf dat onze sleper met een paar duizend euro wil sponsoren? We kunnen best ook het een en ander voor zo'n bedrijf terug doen: met onze sleper, de grote tent en veel handen. Weet U nog iets?

Na de Groepsdag gaan alle onderdelen weer "vernieuwd" van start: de oudsten zijn er weg, een heel stel jonkies is erbij gekomen, soms is de leiding ook ververst. Het is weer spannend wat er in het onderdeel gaat gebeuren. Altijd een leuke tijd!

Veel plezier!
Ruurt Stapel,
Voorzitter

Onderhoud

De Zuiderkruisgroep beschikt over 5 locaties om alle onderdelen van de groep onder te brengen en over een eigen haven.

We zijn er erg blij mee dat we verschillende clubhuizen hebben, op deze manier kan ieder onderdeel een eigen identiteit ontwikkelen.

Een nadeel is wel dat we relatief veel onderhoud moeten plegen, ook al omdat een aantal gebouwtjes al wat ouder is.

In het voorjaar is er op een rijtje gezet wat er allemaal op korte termijn gedaan moet worden en dat is aan alle gebouwen wel wat.

Gelukkig hoeft het bestuur zich om de haven niet zo heel erg te bekommeren; Rob van Loo zwaait daar de scepter en doet dat in overleg met het bestuur geheel zelfstandig en roept hulp in als dat nodig is.

Het clubhuis van de Wilde Vaart wordt zoveel mogelijk door de Wilde Vaartleden en hun (bege)leiding zelf gedaan. Ook dat levert het bestuur geen zorgen op.

Voor de Diependaalselaan hebben de vaders Han en Kees zich aangemeld om het schilderwerk op een aantal zaterdagen in het jaar op zich te nemen. Het boeiiboord is inmiddels rondom helemaal klaar en nu zijn de kozijnen en de deuren aan de beurt, zij zullen geel worden. Het pad van Han en Kees gaat niet geheel over rozen. Vorige week hebben ze twee uur gewacht tot het droog zou worden en achteraf was het verder de hele dag droog nadat zij de Diep weer verlaten hadden...



In juni hebben we met een groepje mensen (leiding, bestuursleden, echtgenoot van..., onderhoudsmensen, en moeder Inge) het schilderwerk op de Eike nlaan onderhanden genomen.

Het clubhuis ziet er aan de buitenkant nu weer netjes uit. Tijdens het schilderen hebben we wel geconstateerd dat er ook naar het dak gekeken moet worden.

Andere klussen die er nu nog liggen, zijn op het gebied van timmerwerk en verbetering sanitair (o.a. het geheel opknappen van het toilet op de

Schuttersweg en wat kleinere zaken in de andere gebouwen). Zijn er ouders die hieraan mee zouden kunnen werken?

Is er iemand die de coördinatie van het onderhoud als bestuursfunctie op zich zou willen nemen?

De Zuiderkruisgroep werkt geheel op vrijwilligersbasis en zonder subsidie van wie dan ook. Het feit dat de kinderen ervan profiteren, het gezellige samenwerken, de voldoening dat iets weer netjes is en goed functioneert en de waardering van menigeen zijn de enige beloningen. (en de groepsbbq en de boerenkoolmaaltijd natuurlijk).

Ellen Brouwer (ellen@zuiderkruis.nl) (onderhoud@zuiderkruis.nl)
secretaris

(advertenties)

RO è L

FINANCIËEL ADVIESBUREAU

Indien u een deskundige gesprekspartner zoekt, die u behulpzaam kan zijn bij het oplossen van uw financiële vraagstukken, waaronder:

- **sparen in het algemeen**
- **kopen of huren van een woning**
- **lijmen van pensioenbreuken**
- **financiële haalbaarheid van vervroegde uittrekking**
- **assurantiebeheer**

Neemt u dan contact op met Rolph P.W. Schmidt voor een oriënterend gesprek.

ADVISEUR SPAAR- EN PENSIOENVOORZIENINGEN, HYPOTHEKEN EN ASSURANTIËN
Brinkzicht 22a, 3743 EX Baarn, telefoon 035-5489090, telefax 035-5489091

Belboei 150, september 2003, pagina 7

KaderWeekend

Op een mooie zaterdag was het niet zomaar een zaterdag maar een hele bijzondere het was namelijk de zaterdag waar het kaderkamp ging beginnen. Nadat de ouders uitgezwaaid en weggewerkt waren, begonnen we de boten in te ruimen. Wat veel sneller ging met alleen het kader, de tassen lieten we nog bij het haventje liggen want we gingen eerst lekker zeilen richting de Loosdrechtse plassen, daar aangekomen nog een beetje rondgevaren en toen hebben we fijn aangelegd bij Marcus Pos (lang niet geweest :p).

Na een tijdje kwam Rob aangevaren in z'n grote boot met de tassen en barbecuespullen. Barbecue werd aangestoken en het eetfestijn kon beginnen nadat iedereen z'n buikje vol had gegeten kon het afwasfestijn beginnen (Hiep Hoi). Toen de afwas gedaan was ging Rob met Ester en Aike zeilen want we hadden namelijk een plan.

Ester was namelijk nog niet gedoopt, dus lekker onverwachts hebben we haar op het kaderweekend gedoopt. Ester was dus weg die was aan het zeilen zodat wij de doop konden voorbereiden er werd druk overal touwen vastgemaakt, kuil gegraven, waterballonnen geknoopt. Toen we klaar waren met het voorbereiden kwam Ester nog nietsvermoedend eraan, Het kader zat heel schijnheilig te kaarten en zat heel blij in een kringetje, toen Ester werd verteld van de doop.

Blinddoek werd vastgebonden. Laat de doop maar beginnen, op de commando's van Urbanus en Madonna werd ze begeleid en ze werd afgetuigd door haar zusje Big mama die wel erg enthousiast met modder was. na veel , en nog meer van die vervelende doop commando's mocht ze naar Neptunus daar moest ze genieten van de kookkunsten van Trawant Urbanus. Het lievelingsmaaltje van Neptunus, dus dat zegt al genoeg. Na flink happen was het genoeg en kreeg ze haar doopnaam "hip dropie". De doop was afgelopen.



Toen zijn we weer fijn in een kringetje gaan zitten sommige al in slaapzak want het was best koud. Na veel geblaat en soms ook gepraat was iedereen half ingeslapen dus gingen we maar eens richting bed. We gingen slapen op Rob's grote boot, bedden werden klaargelegd en er werd weer verder geblaat, maar na een tijdje was het wel stil.

De volgende ochtend begon na een lange tijd iedereen zo'n beetje te ontwaken, sommige hadden meteen energie om rond te springen en rond te rennen en sommige hadden dat wat minder en zitten suf voor zich uit te staren. Oh ja, 's ochtend's had ik fijn gekotst. Toen werden er eieren gebakken, die ik dus ook niet kon binnen houden, Daarna Lot maar overtuigen dat het niet aan haar kookkunsten lag.

's Ochtends ontdekken we ook dat een touw van Rob kwijt is die we voor de doop hadden gebruikt, dus werd daar fijn naar gezocht. Uiteindelijk hebben we hem niet gevonden. S000000RRY ROB!, Rob had ook taart gemaakt ik zal maar niet vertellen over mijn kotsverhalen daarna, anders wordt dit zo'n onsmakelijk stukje. Toen werden de boten ingeruimd, oftewel we dumpen alles bij Rob's grote boot. Toen zijn we weer teruggevaren naar het haventje, nog even de boten uitgeruimd, nog een watergevechtje en toen was het kampje afgelopen.

Toedels, Josse

(advertenties)

Svenfix realiseert al uw creatieve ideeën
met betrekking tot uw binnen- en buitenhuis, zoals:
meubels, verbouwingen en decoratieve aanpassingen

U kunt het zo gek niet bedenken...

-Svenfix-

Bakkerstraat 19 • 1221 GS Hilversum • tel./fax: 035-683 44 02 • info@svenfix.nl



standbouw, decorbouw, interieurbouw en verbouwingen

kamp Ankerwacht

Het was erg leuk eerst naar de plaats van bestemming toen we daar waren was de leiding er nog niet, maar later kwamen ze. We moesten toen naar de super om boodschappen te doen, we kregen 10 euro om eten te kopen. Wij aten macaroni, net zoals de andere groep.

Eerst even zwemmen voordat we vertrokken. Na een half uur kwamen we een meer tegen. Daar deden we een wier gevecht wij tegen de leiding wij wonnen natuurlijk. Na een half uur gingen we terug. We gingen naar een eiland dicht in de buurt daar moesten we onze boot leeg halen en de boot schoonmaken. Toen we daar mee klaar waren gingen we koken en na het eten lekker spelen en afwassen. Dick die moest afwassen voor de leiding die zelf te lui daar voor waren en liet een bord vallen dus moest Dick het bord zoeken gelukkig vond hij het terug.

Toen het avond was deden we een dropping. We werden gesleept naar een plaats en moesten we het eiland terug vinden. Rond de klok van 3 uur waren we terug de jongens sliepen bijna allemaal bij elkaar en sliepen met kleren en al aan omdat we zo moe waren. De volgende dag moesten we het water in, omdat we met onze kleren aan sliepen.

Na een tijd gingen de tenten neer en gingen we vertrekken. De lucht was erg donker maar dat was nog erg ver weg dus we gingen varen. We waren net onderweg en het begon te regen en te omweren, we moesten onze mast neer halen en naar de kant Laurens moest Erik gaan halen omdat zijn motor het weer eens niet deed.

We moesten een sluis door. We werden gesleept totdat het niet meer regende toen kwam de zon tevoorschijn en konden we gaan zeilen. We moesten naar een groot eiland daar gingen we kamperen, wat eigenlijk niet mocht. Op dat eiland waren echt heel veel kleine vliegjes die je staken en ongelofelijk pijn deden. Slapen en de volgende dag terug naar de haven toen we daar waren moesten we de boot leeghalen en aftuigen.

Toen kwamen de ouders en gingen de meesten weg.

Gemaakt door Roy
Van de Ankerwacht

Kamp Pocahontawacht

Tas ingepakt, tanden gepoetst en mijn stripboeken ingepakt. Ik was klaar voor het kamp! Om 10 uur stond ik op en werd gelijk nat gespoten door mijn vrolijke vrienden Koen en Bart E. Even later kwam de rest van mijn padvindervrienden er ook bij en toen begon dit fantastische kamp eindelijk. We kregen allemaal een mooi zwart T-shirt waarop een Marsman, een verhaal en wat namen stonden. Het thema van dit jaar was Ruimtereis. Nou we sprongen in onze ruimtevletten en het kamp was nu officieel begonnen! De eerste dag voeren we richting Weesp, waar we eerst langs het Hemeltje mochten en nog een stukje heel koel in onze zwemvesten zitten op het Amsterdams Rijnkanaal.

We sliepen die nacht heel zoet en de volgende dag gingen we verder door het wel heel grote Amsterdam. We maakten muziek voor de toeristen, die weer op hun beurt foto's van ons maakten, en zo kwamen we langs alle trekpleisters van Amsterdam. De dam, waarbij we nog even langs de Albert Hijn mochten. En op het laatst nog een stukje over het IJ waar die gekke Josse de sleeplijn losliet, na een spannend avontuur kwam alles wel weer goed. En die nacht sliepen we vlak na Amsterdam, en dat was ook wel leuk hoor!



En de volgende dag konden we, jawel, zeilen! Er was wel een klein nadeeltje, het was niet zo warm als de vorige 2 dagen maar dat houdt ons, Echte Zeeverkenners, niet tegen hoor. Het was heel leuk enzo hoor en we stopten halverwege in Purmerend waar we even naar de WC mochten en eten, drinken en ijsjes konden kopen. Nou het was nog steeds koud en zo en toen we s' avonds op onze slaappleaats aankwamen gingen we BBQen. Dat was wel lekker, en vriend Ben bracht ons ook een bezoekje. Daarna gingen we slapen en de boot sen naar de "bootsraad".

Na het dagelijkse ochtend zwemmen, tenten inpakken en ontbijten was het weer tijd om verder te gaan. Dit was de laatste dag van onze trektocht maar ook de laatste dag voor Conne, Sander, Lianne, Kelly en Jorik die de volgende dag weer naar school moesten. Maar die dag stond er geen wind maar wel zon en moesten we de hele tijd jagen. Dat jagen leverde zo nu en dan wel spannende situaties op maar zoals altijd kwam alles weer goed. En toen kwamen we in Alkmaar aan, daar namen we al snel afscheid van onze lieve basisschoolscouts en we mochten onze tent op zetten. Een heel mooi plekje hoor, een weiland tussen de schapen, konijnen en paarden. Ohja vandaag kregen we de legendarische Porti Potti, een verbeterde HUDO (wc) zeg maar. We aten andijviestamppot, we deden gek en gingen maar naar bed. Weltrusten.

Op de eerste hele dag van ons staandkamp mochten we uitslapen hoor. Wel werden er grondige inspecties gegeven en de ongelukkige moest de Porti Potti schoonmaken, en dat was mijn tent dus. We gingen de plas voor het eerst op, alleen er stond amper wind dus gingen we "Tjoepen". Dat houd in dat we alle onderdelen uit de boot halen en dan heel hard de boot rond gaan draaien. En wie durft mag de boot tijdens het draaien.

's Avonds, toen we Nasischotel aten hoorden we dat we mochten paardjerijden. Nou dat was wel spannend. Esther en Iris en ook Jochem een beetje konden dat heel goed en de rest mocht ook eventjes proberen. Ik zal je zeggen voor als dat paard in draf is dat eng hoor!! Dat was dan weer dag 5 van dit kamp.

Ronald maakten ons wakker met bekertjes water op de zesde dag. Leuk? Niet echt, maar het hoort erbij zeggen we dan maar. Het was tijd voor een spel. We gingen zeilen en op zoek naar zwarte doosjes die overal op de plas verstopt waren. Het was wel leuk hoor, daarna gingen we naar een dorp waar we inkopen mochten doen en we vanavond beslisten we zelf wat we aten, voor de jongens werd dat Rösti, salade en slavink. De meisjes hadden salade met knakworsten. Nou we hebben heerlijk gegeten hoor! Die avond was er nog een kampvuur waar Diederik het spannende verhaal van de Witte Ruitertelde.

Weer een dag in Akersloot: We gingen zeilen en met balletjes overgooien. Wat scouts dus doen als ze zich vervelen of zo. Pannenkoeken met pinda's maakte de leiding klaar.

En wie de pinda's vond mocht afwassen. Jammergenoeg had alleen Bart B er 1 gevonden. We moesten ook een puzzel met hints en zo oplossen en Peter B bleek daar goed in te zijn. Die nacht kregen we zo'n leuke dropping, waarbij we Arie en Toos ontmoetten. (die zouden we nog vaker tegenkomen) Ze sleepten ons terug naar het kamp maar eerst gingen we nog een beetje met hun praten en zo. Daarna bootsraad, slapen.

DAG 8.. Afwassen, opruimen, portipotti legen en toen zeilen! Er stond lekker veel wind dus we vermaakten ons prima. We kwamen ook nog Arie en Toos weer tegen. En die avond gingen we eten bij de Chinees omdat het alweer de laatste avond op ons staandkamp was. Eerst een foto gemaakt in uniform en toen gingen we eten. Het was weer heel lekker en Bart E vond de sambal lekker geloof ik. Daarna sleepten we terug en moesten we vroeg ons bed in want de volgende dag moesten we erg vroeg opstaan.



En toen werden we vroeg wakker gemaakt met bekertjes water. We zeilden richting Amsterdam. En daar lieten we de meeste verkenneren achter. En alleen de boodsen en Peter B en Esther waren over. En wat ga je dan doen? Een drankje bestellen in een hele dure chinees! We sleepten verder en s' avonds kwamen we langs een Italiaans restaurantje waar we dus ons avondmaal aten. Dat was voor iedereen wel een pizza en ze waren heerlijk! We sliepen op dezelfde plek als nacht 1, en we sliepen vrij vroeg in want we waren erg moe..

En om 10 uur de volgende ochtend was het tijd om wakker te worden. Al snel waren we op de boten en aan het ontbijten. In ene zaten we vast in een vloot sloepen en voeren we over het Amsterdams Rijnkanaal. Na een tijdje kwamen we in het hemeltje en thuis kwam nu echt in zicht. In het haventje zeiden we gedag tegen de wilde vaart en gingen we opruimen. Om 4 uur nam iedereen afscheid van elkaar en was het einde van het kamp..

Nee, toch niet. De schoonmaakdag kwam nog. Dat houdt in dat we alle tenten schoonmaken, een grondige afwas doen, een paar watergevechten houden en de kisten schoonwassen. Maar daarna was het echt afgelopen. Nou wil ik graag de leiding bedanken voor dit supertoffe kamp en die leuke tijd bij de zeeverkenners. Het is vreemd om nu dan eindelijk afscheid te nemen. En natuurlijk alle verkenners die mee waren. Wat een toffe lui hoor. En mijn moeder omdat ze zulke lekkere andijvie stampot maakt..

-Roald



Afscheid Herma

Na een lange (hetel!) zomervakantie te hebben gevierd, was zaterdag 30 augustus de dag dat de bevers weer begonnen met hun opkomst.

Het was niet zomaar een opkomst het was namelijk de laatste opkomst voor Herma. Want zoals we al een tijdje wisten gaat Herma stoppen met leiding geven. Zaterdag nam ze afscheid.

Zonder dat Herma het wist, hebben wij (de rest van het beverleidingsteam en Dorien onze groepsbegeleidster) van tevoren natuurlijk wel wat dingen gergegeld. Want ook al wilde Herma het liefst weggaan zonder te veel in the picture te staan, wilden wij natuurlijk wel afscheid nemen. Jolein is daarvoor op haar vrije zondag heel Hilversum en Loosdrecht door gefietst om van alle bevers een leuke foto te nemen zodat Margot hiervan een mooi Memoryspel kon maken. Verder hebben alle bevers een tekening gemaakt en hebben een mooie map hiervoor gemaakt. En met een beetje financiële hulp van het bestuur hebben we bij de juwelier een mooie gouden hanger met een bever er ingegrafeerd kunnen laten maken. Want na twaalf jaar afscheid te nemen is natuurlijk niet zomaar wat.

Na al deze voorbereidingen konden we zaterdag Herma dus wel verrassen. We zijn begonnen met openen en daarna zijn we met alle bevers gaan kijken of de beverdam er nog wel was (want je weet het maar nooit na z'n lange vakantie). Maar gelukkig hij lag er nog mooi bij. Na de beverdam zijn we meteen naar het sportveld gegaan want Herma mocht nog even niet het clubhuis in (i.v.m. versieringen). Herma kreeg het hierdoor al wel wat benauwd want...wat zat haar nou allemaal te wachten?

Na een spelletjes circuit zijn we om kwart over elf naar het clubhuis gegaan. Daar waren ondertussen al vele ouders en ook het bestuur was er in grote getale. Na limo en koffie en thee hebben we met de bevers het memoryspel gegeven en de map met tekeningen. Daarna hebben we met de leiding het hangertje gegeven. Herma was erg verrast en vond alles even mooi. Hierna was er gelegenheid voor iedereen om Herma gedag te zoenen en te knuffelen en dat heeft ze ook geweten!

De bevers hebben nog even op het schoolplein gespeeld, terwijl Herma nog even kon kletsen met iedereen.

Het was een leuke ochtend, en Herma: "Volgens mij viel het toch wel mee!" (Ze had geen oog dicht gedaan die nacht, omdat ze niet wist wat er allemaal zou gebeuren) Gelukkig ga je de Zuiderkruis nog niet helemaal verlaten want je gaat de taak van Dorien op je nemen en wordt groepsbegeleidster bij de bevers.

Dus niet meer vroeg op op zaterdag maar eens in de maand vergaderen!

We hopen dat je twaalf leuke jaren als leidinggevende hebt gehad en dat je zal genieten van het uitslapen op zaterdag ochtend, je hebt het verdiend!

Namens de beverleiding.

Margot

Drumband?

Eens hadden we een drumband! Waar is die gebleven? En wie kan er in de volgende Belboei iets over vertellen?

Uit de oude doos:

Nautilus Drumband

Nautilus nieuws

Zo, eindelijk dan weer eens een berichtje van de Nautilus band. We zijn alweer een tijd bezig met repeteren en de resultaten zijn er dan ook naar! Maar voordat we over de toekomst beginnen eerst even een korte terugblik op het NaWaKa.

Hoewel de opening (nou ja, eigenlijk het hele kamp) nogal regenachtig was hebben wij de weergoden moeten trotseren om deze gebeurtenis muzikaal te omlijsten (d.w.z. 1½ uur in de regen te gaan staan spelen, zucht!)

Omdat we niet geheel compleet waren, speelden we samen met een klein deel van de Amsterdamse padvindrs drumband. Het klonk fantastisch ondanks (of juist vanwege?) het feit dat de instrumenten vol water stroomden.

Dan nu naar de toekomst.

Waarschijnlijk zullen jullie ons weer op de boerenkoolfui horen en jullie zullen versted staan, want ons repertoire is uitgebreid!!!

Wanneer je dit repertoire zelf wilt leren spelen geef je dan op als aspirant bandlid en wel bij:

Erica van Nigtevecht

Hazelaarlaan 31

1214 LL Hilversum

035 - 16008

Je kunt hoornblazen of trommelen.

De repetities zijn dinsdagavond van 7 tot 8 voor tambours, voor trompetters op een nog nader vast te stellen avond.

Deze repetities worden gehouden in het clubhuis aan de Diependaalselaan.

Groetjes, Erica, Joost, Petra, Jan Maarten, Sandra en Mariska (enkele tambourleden).

Admiraliteitsdag

De admiraliteitsdag begon al vroeg in de morgen op een zaterdag.

Nadat we ons hadden verzameld bij de diep gingen we fietsen naar een haven in the middle of nowhere. Toen we daar waren aangekomen verzonnen de bakboorders een heel leuk spelletje (ahum) STEENTJES GOOIEN!!!! (leuk).

Nadat ongeveer iedereen was bekogeld gingen we naar de boten en werden we door de leiding gesleept (de motor deed het!! Een wonder!!!) naar een eiland waar alle scoutinggroepen verzamelden. Eerst werd er uitgelegd wat we vandaag allemaal gingen doen en daarna begonnen de wedstrijden.

De eerste wedstrijd was een zeilwedstrijd. Iedereen zeilde naar de startlijn en toen begon de wedstrijd. Na een redelijk vlotte start kwam onze boot (Peter, wij, Koen en Sterre dus, Sander, kleine Peter en Lianne) redelijk op weg. Langzamerhand passeerden wij steeds meer boten ook logisch, want de 1e boot begon op te kruisen op halve wind! Op die manier ging het dus wel erg hard en kregen we een grote voorsprong waardoor onze boot de zeilwedstrijd won!

De tweede wedstrijd begon na het eten (Erik, wil je voortaan niet meer zulke ranzige broodjes eten!!!!). Het was een zeil-wrik-roei wedstrijd. Het startsein werd gegeven op het eiland waarna de bedoeling was naar je boot te rennen, op te tuigen en weg te zeilen. Dit was moeilijker dan de 1e wedstrijd en na heel veel moeite zeilden we de 3e boot voorbij.

Tussen de overgang tussen zeilen en wrikken zat een bruggetje waar je maar met 1 boot tegelijk eronder door kon. Toen we bij daar waren knalde de 2e boot tegen de kant op, en konden we die gemakkelijk inhalen. Toen we onder het bruggetje doorwaren moesten we gaan wrikken, wat erg spannend was. Gelukkig hadden we 1 super-wrikker aan boord namelijk Peter. Na bloed, zweet en blaren stonden wij nu toch 1e, maar toen we moesten gaan roeien, haalden ze uiteindelijk toch nog ons in (best moeilijk om met 4 verkenner van ongeveer 13 a 14 te roeien tegen 4 (waarschijnlijke) bootsen van 16). Dus met de 2e wedstrijd werden wij 2e. Uiteindelijke resultaat: we werden 1e en mogen nu door naar de landelijke kampioenschappen!!!!!!!!!!!!

Koen en Sterre

Zomerkamp 2003 WVA...

Op naah de Nàttùh Kaagh Week en meàh..."

Geachte allemaal!

Hier ben ik weer, de vaste reporter van de WVA tot nu toe... Dit keer een uitgebreid kampverslag over wat wij allemaal hebben meegemaakt/gedaan/gedronken/gegeten/ enz.enz. op ons overweldigende zomerkamp! En dat er veel is gebeurd kan ik je al vast verklappen, en de rest lees je maar lekker in de beknopte samenvatting. Dus ga er maar eens lekker voor zitten!

Het grootse festijn begon dus op zaterdagavond 5 juli rond 19:00.

We verzamelden toen allen op K'hoef van waaruit we de gevaarlijke tocht naar de Wijde Blik zouden overbruggen. Ongeveer het moeilijkste deel van het hele kamp!

Dus we kwamen daar aan, vergezeld door onze geliefde ouders. Spullen uitladen, bij het haventje neergooien, en er eerst maar eens goed voor gaan zitten. Vervolgens een ellenlange overweldigende speech die zo te horen goed voorbereid was door mij...

Dus iedereen welkom geheten. Daarna de ouders even vaarwel gezegd.

En toen, jah, toen was eindelijk het grootse moment aangekomen, "we gaan vertrekken!" "Maar nee!" "Oh, shit, vergeten!" "Het eten!" Dus na niet 1 keer maar na 3 keer rijden naar Loosdrecht en terug naar Kortenhoef, konden we eindelijk vertrekken. Dus we vertrokken richting de Wijde Blik.

Na een lange vermoeiende zeiltocht vol spanning eindelijk op een van de eilanden beland, daar de spullen uitgeladen, dektenten over de boten heen, en lekker gaan zitten. Biertje en chips erbij, einde van dag 1 van het kamp. Het kamp was een feit!



Zondag 6 juli, we stonden op, overigens een van de weinige dagen dat we niet uit onze tent werden gebrand, en gingen eens lekker ontbijten. Eitje gebakken en beetje wakker worden onder het genot van een bakkie beruchte "PIM-KOFFIE!"

Na deze heerlijke rustige morgen vertrokken we richting Vinkenveen.

Het begon al lekker, want we werden vrijwel meteen al geslept naar de sluis "Het Hemeltje" en nog een heel stuk verder. Dus wij lekker zitten op die chille stoeltjes die "bepaalde" mensen mee hadden, en genieten van de pittoreske dorpjes langs de

Vecht...

De rust werd overigens brutaal verstoord door mensen die riepen wat wij scouting wel niet op die stoeltjes zaten te doen!? Wat denken ze wel, wij hebben tenslotte ook vakantie!! Gelukkig wonen er ook nog aardige mensen langs de vecht, en we kregen dan ook een blikje bier toegeworpen vanaf de kant. Helaas niet gevangen, maar het blikje zonk dan ook vrijwel direct naar de bodem van de Vecht... Na 2 uur zoeken op de bodem zijn we deze zoekacties dan ook gestaakt en hebben wij onze weg vervolgd naar Vinkenveen.

Op het kanaal tussen Nieuwersluis en Vinkenveen dachten wij van "Jongens, wij gaan hier dus ff lekker niet opkruisen, maar eens ff lekker wel jagen!" Dus zo gezegd, zo gedaan. Lekker een stuk gejaagd. De boot waar ik in zat (oftewel, Martin, Wouter en ik) lag aardig voor op de rest, vandaar dat deze een stuk terug op het kanaal lagen. Maar wie zagen zij daar in de verte aan komen rijden?? Je zal het niet geloven, maar het was de enige echte Rutger! Die goeie jongen heeft hen toen, met wat behelpen en het in elkaar knopen van een geïmproviseerde achterstag, een stuk verder het kanaal afgesleept achter zijn auto. Nou, uiteindelijk lagen we dus allemaal bij de laatste sluis voor Vinkenveen, en gingen we aan op onze slaappleaats voor de aankomende 2 nachten, het starteiland. Na lekker gegeten te hebben, we aten spaghetti, zijn we de boten weer gaan ordenen en hebben we lekker zitten (al eerder genoemd:) Bieren onder de befaamde starttoren onder het genot van een spelletje machiavelli.

Maandag 7 juli, dag 3 van ons kamp. Lekker opgestaan, dit keer al wat heter toen we uit de boten kwamen! Vervolgens ontbeten. Bestemming van deze dag: Uithoorn. Lekker gaan varen nadat de boten waren ingeruimd en onderweg nog ergens een koppelstuk voor de motor gekocht, want de eigenlijke koppeling was door duistere krachten uit ons eigen haventje in Kortenhoef weggehaald! Nou, in Mijdrecht kwamen we rond 18:00 uur aan en daar nog even lekker gediscussieerd en beraadslaagd wat we gingen doen, daar blijven, of door naar Uithoorn. Overigens lekkere cake gegeten daar! Door gevaren naar Uithoorn en daar rond half 8 aangekomen. Eerst maar eens even wat oude mensen weggepest zodat wij onze boten in ieder geval wel goed neer konden leggen voor de nacht. Lekker gegeten wat Daan en Michiel hadden gekookt, oftewel broodjes worst met groente.

Uitgegaan in Uithoorn. Poolcentre bleef speciaal open voor ons! Daarna lekker shoarma gegeten bij de altijd overheerlijke shoarmaboer. Lekker de boten in gekropen en lekker slapen om de volgende dag naar de Braassem te gaan.

Dinsdag 8 juli, De dag begon met wakker worden in een, zoals bijna elke dag, hete boot. Dit is natuurlijk perfect, op het feit na dat je aardig last heb met uitslapen. Maar dat maakt niet uit verder, want we gingen toch even mooi na Sesamstraat naar bed toe... :S

Maar OK, we stonden dus op en vertrokken richting het Braassemermeer. We hebben dit deel van de route op de motor gedaan, want met die harde wind stoten van kracht $5 - 5 = 0$ ging het zeilen niet echt opperbest. Maar jah, wij dus aangekomen bij de Braassem, waar we bij het "Boertje" konden gaan liggen. Een hele aardige boer die zijn landje wel door deze scouts wilde laten bemesten. Overigens kenden bepaalde mensen hem al van jaren geleden.

Daan, Michiel, Martin en ik daar dus de tent opzetten en de rest ging even boodschappen doen. Strak blauwe lucht, maar wat zagen wij daar in de verte?? Je raad het al. Zwarte wolken... Wij dus snel de tent opzetten, spullen erin en lekker de bui afwachten. Nou we waren nog niet klaar, of het begon al lekker te plenzen. Wij lekker droog in de tent, terwijl de rest van de groep ong. 3 kwartier later aankwam, redelijk bevochtigd...

Gelukkig bleef het bij deze 2 buien, en konden we daarna genieten van een overheerlijke Mie-maaltijd, genuttigd met de daarvoor bestemde besteksdelen: stokjes!

's Avonds lekker bieren, een "redelijk" vaak terugkerend ritueel, dus dit ga ik niet elke dag vertellen. Trekt uw eigen conclusie!
En dat was het einde van dag 4...



Woensdag 9 juli, Opgestaan, want jah, zelfs bij de WVA doen we dat nog!!!

Helaas moest ik er deze dag even tussenuit, maar vanuit betrouwbare bronnen heb ik vernomen wat er deze middag is voorgevallen...

Het begon met de Ankerwacht die even gezellig langs kwam varen en die eens even lekker nat werden gegooid met bepaalde "ballonnen".

Vervolgens ging men ontbijten en werd er daarna een boot ontruimd om te worden gebruikt voor een eeuwenoud WATER-scouting-spel: het tjoepen!

En natuurlijk werden de varkentjes eens goed gewassen d.m.v. een lekker schuimbad. En dan nog zeggen dat je 2 weken niet kan douchen!?

Natuurlijk kwam ik zo snel mogelijk terug, en omdat ik thuis ook even lekker een bad had genomen, stond de hele groep dan ook weer kiet!

Daarna lekker inkopen gaan doen in Roelofarendsveen. Op de terugweg hebben we nog een biertje aangeboden gekregen op een wachtschip "Nooit Gedacht" van een andere scoutinggroep. Hier heeft Pim als dank voor zijn aanwezigheid nog een ouderwetse Vliegenvanger meegenomen.

Oost west, thuis best aangekomen zijn Pim en Wouter een overheerlijke, vol knoflook, maaltijd gaan bereiden. Het was Mexicaans.

Na het eten lekker een Zuiderkruisvoetbalspel.

Even een opsomming van de verwondingen:

Niels: Gat in kop...

Bart & Daan: Dikke blauwe plekken op rug en benen

Martin: Ei op zijn hoofd

Michiel: Geschaafde rug

Roos: Brandnetelverwondingen

Na deze overweldigende spelen zijn er nog een aantal groepjes gaan zeilen, en hebben we de zonsondergang van de vrachtbakken die naast onze vletten lagen bekeken.

En dat was het einde van dag 5 van ons kamp...

Donderdag 10 juli, Vandaag vertrokken we vanaf het Boertje richting de Kager plassen.

Natuurlijk mogen we niet vergeten dat dit Pim's verjaardag was! Dit hebben we dan ook uitbundig gevierd!

Eerst nog even shoppen bij de Digros.

Weer hebben we veel gesleept, want dit kamp was er wel eentje zonder wind...

Toen we eenmaal op de Kagerplassen waren, werden we gelukkig meteen gesleept door een paar bejaarden op een bootje. Overigens hele aardige mensen.

Wij dus aan de andere kant van de Kagerplassen gaan liggen. Het dichtst bij Warmond, hét uitgaanscentrum van Nederland :S...

Gelukkig wel een gezellig café gevonden en daar 's avonds na het eten heen gegaan.

We aten overigens overheerlijke goedvullende nasi.

De ontoerekeningsvatbare BEgeleiding Stelde ons hun programma voor de volgende dag voor, wat wel inhield dat we om 8 uur uit ons bed moesten. Dit was een klein na-deeltje, maar na een hoop gediscussieer, kwamen we tot een besluit: Jah, we doen het. Zo gezegd, zo gedaan. 's Nachts terug naar de boten, en lekker pitten... (lees zin verder bij dag 7)

Vrijdag 11 juli, ... tot we om 8 uur door Wouter uit onze boten werden getrommeld. Na een hoop gezocht en gesteun en een warme bak !echte! P!m koffie, zijn we in een boot richting Leiden gegaan en hebben we daar de bus gepakt richting Noordwijkerhout. Lijn 57.

Toen we eenmaal in Noordwijkerhout aankwamen hebben we nog zo'n 5 km gelopen in de richting van de "Duinark". Omdat Pim en Wouter al zo lang bij scouting zitten, en zij dus heel goed van hun eigen "wegwijskunsten" op de hoogte zijn, zijn ze toch maar even aan een paar voorbijgangers gaan vragen waar de Duinark was...

Wij dus aangekomen bij de Duinark. Daar even lekker gegeten voor de ingang, en vervolgens steps gehuurd. Leuke dingen trouwens, behoort tegenwoordig ook tot de standaard VWA uitrusting. Wij dus een stuk gestept, en lekker op het strand gaan uit-waaien. Na eerst een klimtocht van een paar uur over de Duinen te hebben ge-stept.

Maar uiteindelijk toch op dat mooie Nederlandse zandstrand aangekomen en daar een frisse duik genomen in de zee. Daarna afspoelen onder de ZOET water douche bij de reddingsbrigade die zo aardig was om voor ons zo'n 10 keer de kraan open en dicht te draaien. Totdat we hun huisje hebben gemolesteerd hebben ze dat gedaan...

Daarna terugweg, natuurlijk weer op de steps. Dankzij Marloes die de wegwijsbordjes voor mij omgedraaid had, raakte ik van de baan, en na een lange speurtocht toch nog de groep terug gevonden!

Daarna terug naar de Duinark gegaan, en de steps weer in goede staat afgeleverd!

Naar de halte en terug met de bus naar Leiden. Onderweg hebben Daan, Wouter en ik nog een aantal slapende mensen (roos en martin bijv.)

In Leiden bij een pizzeria gegeten, waar de pizza gelukkig goed smaakte, maar waar de toetjes maar 50 % van de totale inhoud waren, maar je er wel 100 % voor moest betalen. Dit mede dankzij de slechte service en onvoldoende ingrediënten. Ook moest Pim in hechtenis blijven bij de Pizzeria, omdat je niet kon pinnen. En dat in Nederland!?!?

's Avonds overigens wel uit geweest in Leiden. Eerst een leuk pool cafeetje opgezocht, sorry anders gezegd, een café met pooltafels. Maar daar een hoop lol gehad. Daarna weer Pim, Wouter, en jah, hij was er ook bij: Rob opgezocht en naar een ander café geweest. Heel gezellig. Laters nog naar een dikke shoarma tent geweest, waar Daan Pim nog heeft afgeleid, en ondertussen Rob hard zat te blazen aan een opblaas Orca...

Daarna nog even lekker terug gemotord en gaan pitten...



Zaterdag 12 juli, Gelukkig lekker uit kunnen slapen, dit keer dus wel weer uit de boot gebrand. Verder weer naar Leiden gegaan, om daar naar Te land, Ter zee en in de lucht te gaan kijken. Dit hebben we ook mooi gedaan! Maar natuurlijk niet te vergeten: Marloes en Niels gingen weg, Marloes voor een BBQ bij haar thuis, en Niels omdat hij (voor ons) helaas met zijn ouders mee op vakantie ging.

Ook zagen we hier een stel opgeschoten sukkels aan de overkant staan, die een beetje



de podia aan het molesteren waren. Maar hier stak de security een stokje voor.

Zijn daarna boodschappen gaan doen en richting ons landje aan de Kagerplassen gegaan. Hier hebben we heerlijk van de lekkerrijen van Daan en Michiel mogen genieten, oftewel Appelmoes en Schnitzel.

's Avonds nog een stel opgeschoten "ballen" (studenten uit Leiden) hun boten laten aftuigen, omdat wij ons er aan irriteerden!

En dat was het wel voor deze dag...

Zondag 13 juli, Vandaag vertrokken we na een aantal dagen uiteindelijk ook van de Kagerplassen en gingen we op de terugweg aan, al was het kamp nog lang niet voorbij!

Wij dus aan op de Zegerplas. Dankzij héél veel sleepjes zijn wij ook in 1 keer naar de Zegerplas gevaren, anders hadden we het nooit gehaald. Dit scheelde ons weer een dag "trekken", waardoor we mooi een dag over hadden op de Zegerplas. Dit was dus weer een dag relaxen, want jah, wij hadden ook vakantie!

Wij eerst aan de oostzijde van de plas gaan liggen, maar toen bleek dat dat niet mocht, zijn we naar de andere kant verhuisd na het eten. Deze avond kookte Marloes en Roos, en genoten wij dan ook van een heerlijke rijstmaaltijd.

Daarna dus verhuisd naar de overzijde van de plas, en hebben we daar 2 dagen gelegen. Heel mooi weer natuurlijk, zoals bijna het hele kamp!

Overigens hebben wij daar ook een nieuw fenomeen geïntroduceerd: de ANWB-schijtpaal.

Maandag 14 juli, Deze dag dus ook op de Zegerplas doorgebracht. We hebben eigenlijk de hele dag niets anders gedaan dan een beetje in het water liggen en blaadjes lezen in de zon.

Ow jah, natuurlijk niet te vergeten dat er deze dag ook nationale scheerdag was, en dat ik met Pim en Wouter naar Alphen aan de Rijn ben gegaan, om daar inkopen te doen. Na een klein stukje lopen zijn we dan ook een AH tegengekomen en hebben we daar het eten gehaald voor die dag. Het was overheerlijke stampot met worst. Dus voor de eerste keer dit kamp eens een keer echt oer-Hollandse "zomer"pot! Lekker gegeten, en daarna weer lekker bij het "kampvuur" (2 olielampen) gezeten, en een paar mensen tot uurtje of 4 doorgezakt...

Dinsdag 15 juli, Vertrokken richting Nieuwkoop. Hier gelukkig, na vele tegenslagen en vorderingen, zonder de motor (ok, een klein stukje dan mét...) aangekomen. We heb-

ben onderweg zelfs een vaartje leeg getrokken met een vlet, zo'n vaart hadden we! Maar goed, uiteindelijk dus op Nieuwkoop aangekomen, en we op een landje beland. Daar hebben we de tent opgezet, en lekker gegeten. Deze dag kookten Martin en ik. Dus onder het genot van een blikkie lekker zitten koken, terwijl de rest de boten uitruimden en de tent opzetten. Lekker gegeten, afgewassen en heerlijk onder het genot van een mugje hier en daar, en wat aanstellers in een slaapzak, om de olielamp gezeten. Overigens een raar luchtje hing daar op het terrein, zogenaamde citronella...



Woensdag 16 juli, Opgestaan en lekker ontbeten. Water gehaald en daarna een boot leeghalen om mee te gaan tjoepen. En natuurlijk op het ponton aan de overkant gaan liggen, omdat daar leuke vrouwtjes van de camping zaten... Maar ok, wij dus die boot leeggehaald en naar het midden van het water gebracht. Maar wie denk je dat daar aankomt!? Nou?? Oom agent. Dat we weg moesten van dat stukje grond, privé eigendom. Helaas, wij dus weer inpakken, en wegwezen. Gelukkig konden we het stuk grond aan de andere kant van het vaartje huren, en hebben we daar een nacht gestaan. Daar hadden we de tent ook nog niet opstaan, of het begon



heel hard te waaien.

Dus wij de tent nog steviger zetten. Maar deze avond moest er ook geBBQ't worden. Dus Wouter en Pim een stelling bouwen om het vuur uit de wind te houden, en lekker geBBQ't. Maar natuurlijk, zoals het een



goede VWA-BBQ betaamd, ging het regenen. Wij dus naar binnen, maar gelukkig was de kleine bui na een paar minuten weer over. Dus de BBQ lekker afgemaakt. 's Avonds was het wel aardig "fris", en hebben we met zijn allen in de tent gezeten met een muziekje en een drankje...

Donderdag 17 juli, op naar Loosdrecht. Eigenlijk hebben we niet meer dan de hele dag



getrokken. Opge- staan, ontbeten en weggegaan. Goeie wind, voor het eerst dit kamp. Alleen wel een dreigende lucht helaas.

Maar niets kan de pret drukken op een kamp, dus vol goede moed aan de zware maar leuke tocht begonnen. Onderweg nog boodschappen ge-

daan bij de AH en weer op doortocht gegaan... Tot we bij het Amsterdams Rijnkanaal kwamen... De boot van Daan, Roos en mij kwamen als laatste aan, en natuurlijk had de rest geen enkel probleem met de oversteek. Maar toen wij in die kom lagen voor het kanaal kwam er een of andere grote binnenvaarder aan die ons lekker heen en weer slingerde daar, en zoals het een goede vlet betaamd, ook een aantal lekkere golven geschept, ouderwets genieten is dat! Toen kwam er ook nog eens een vaag ontegelijk groot passagiersschip langs en toen moesten wij even met flinke !hoge! golven het kanaal oversteken! Eerst wrikken, maar jah, natuurlijk lukt dat niet, toen roeien. Dat ging wel, dus wij daarna door Breukelen heen, gesleept door Wouter en Pim. Overigens hebben we hier natuurlijk weer een paar Zuiderkruis strepen achtergelaten op de kant. Die nacht zijn we overigens ook bij "boertje II" op het land gaan staan, en hebben we dankzij de radio van Michiel natuurlijk onze eigen song: "ik wou dat ik jou was!" kunnen beluisteren...

Nadat Pim en ik een aantal keer heen en weer zijn gelopen tussen 2 boeren, konden we uiteindelijk op een landje staan. Tussen het schikdraad! Nou, beter kan je het als scouter echt niet hebben hoor!

Dus de tent opgezet, en genoten van de kookkunsten van Marloes en Roos. Wat het was weten we overigens nog steeds niet...

's Avonds nog lekker uit geweest in Breukelen. En daar kwam Nine, die terug was van vakantie, nog een paar dagen mee-genieten van ons kamp. Na een avondje lol en zingen zijn we richting de tent gegaan en hebben we daar heerlijk geslapen...



Vrijdag 18 juli, Op naar Loosdrecht deze dag. Nog even ontbeten en afscheid genomen van de boer. Wij dus verder naar Loosdrecht. Bij de zelfbedieningssluis nog even lekker gespeeld met dat ding, en door naar de plassen. Wij deze nacht op eiland "de Meent" doorgebracht. En na de overheerlijke pannenkoeken (jaha, nieuwe spelling!) kregen we 's avonds nog bezoek van een paar aardige gasten. Daarna kwamen er steeds meer "aardige" gasten met een dikke :S speedboot... Hele gave gasten, die alleen maar scholden en



patsten met hun "dikke" boot. Aardige crimineeltjes dus...

Maar goed, paar uurtjes later lekker de boten in, op een paar mensen, die buiten wilden slapen na dan, en gaan pitten...

Zaterdag 19 juli, Opgestaan en ontbeten. De ontoerekeningsvatbare BEgeleiding had

sardientjes gekocht en zat deze heerlijk "op te peuzelen". Maar helaas. Voor mij was dit de laatste ochtend van het kamp, want ik zou de volgende dag al op vakantie gaan, dus ik moest naar huis. Samen met Nine ben ik toen naar de kant gebracht en door mijn vader opgehaald. Afscheid genomen van de ontoerekeningsvatbare BEgeleiding, en op naar huis...

Maar voor de rest was dit topkamp natuurlijk nog niet afgelopen! Dus het verhaal gaat door...

Van de interimverslaggever op lokatie:

"Verder is er geen drol meer gedaan, alleen op de reet gelegen en geen fuck meer uitgevoerd. 's Avonds erwtensoepe gegeten met veel worst. Gezwommen. Naar Markus Pos gevaren en daar in de buitenlucht geslapen. In donker daar aangekomen en inval gedaan bij andere scoutinggroep. Vrouwen van WVA wilden zuispel, na nog geen 4 cm samen uit de fles met sterke drank liepen ze al zwalkend over het eiland. 's Nachts buiten geslapen in de rode mieren en 's ochtends vroeg regen..."

Zondag 20 juli, nog steeds van de interimverslaggever op lokatie:

"ontbeten, terug gevaren en opgeruimd." Dat was alles wat er deze dag is gedaan door de groep, aldus W.K. op lokatie!

Maar nu nog even een stukkie ter afsluiting van mijzelf. Ik moet echt even zeggen dat het een topkamp was en dat ik erg "genoten" heb. Natuurlijk mede mogelijk gemaakt door de ZKC 2003, oftewel de ZomerKampCommissie 2003 en de ontoerekenings-

vatbare BEgeleiding...

Ik hoop dat jullie met plezier hebben gelezen en genoten!

Voor meer info zie: <http://wva.zuiderkruis.nl> onder de link: Zomerkampen



10 vragen aan... Harry Rörík

Belangrijke mensen schijnen moeilijk te bereiken te zijn. Met Harry lijkt dit inderdaad het geval te zijn. Hij is weliswaar niet meer op vakantie, maar heeft toch geen tijd gevonden om onze 10 vragen te beantwoorden. Driemaal is scheepsrecht, dus hij heeft beloofd ons in het volgende nummer een kijkje in de keuken van de penningmeester te geven.

Te koop:

Een **groene welpen blouse** met insignes

Half seizoen gebruikt.

Maat 146/142 10.00 euro

Een **blauwe trui** met het Zuiderkruis

maat 164 12.50 euro

Info Mevr. M Beukers

tel.: 035-6210035 of 0612756850

(advertentie)



Vaartweg 43b - Hilversum

telefoon: 035 - 6 24 74 80

(uitsluitend tijdens openingsuren)

Openingstijden:

Woensdagmiddag 14.00 - 17.00 uur

Donderdagavond 19.00 - 21.00 uur

cadeau-artikelen

broeken

dassen

bloesen

truien

boeken

kampeeruitrusting

cadeaubonnen

insignes

etc. etc.

(advertentie)



den Butter
techniek

data-/telecom elektra beveiliging

**30 jaar toonaangevend
installatiebedrijf
voor Gooi en omstreken**

- All-round elektrotechnisch installateur
- Beveiligingsspecialist met officiële erkenning van verzekeraars en politie
- Telefooninstallaties
- Computerbekabelingen
- Verkoop van elektrotechnisch materiaal aan bedrijven en particulieren
- Vakkundig advies

Bodemanstraat 54a • 1216 AL Hilversum • T 035 623 6 625 • info@denbutter.nl • www.denbutter.nl

Oude kranten, Wilde Vaart

Op de volgende dagen staat er een container bij het clubhuis aan de Diependaalsel-
aan:

11 oktober
8 november
13 december
10 jan 2004



Wilt u een los overzicht, vraag hier dan aan één van ons
om bij de container.

Voor vragen kunt u contact opnemen met:

Wouter Klein (kawouter@zuiderkruis.nl)

035-7720131

0627-268921

Telefoonnummers bestuur



Voorzitter	Ruurt Stapel	035-6242471
Secretaris	Ellen Brouwer	035-6216022
Penningmeester	Harry Rörik	035-6945263
Onderhoud gebouwen	Martijn Haringman	0650-640445
Beheer Diependaalselaan	Joke de Jong	035-6232564
Beheer Schuttersweg	Herma van Ouwerkerk	035-6215533
Groepsbegeleiding welpen	Wieke Broeders	035-6234006
Groepsbegeleiding bevers	Dorien Meester	035-6215361
Groepsbegeleiding zeeverkeners	Ben van Hengstum	035-6236766
Materiaalmeesters	John de Jong	035-6858045
	Ronald Sloof	035-6239994
Vertrouwenspersonen (intern)	Danny van der Linden	035-6839850
	Ellen Reurings	06-50966511
	Maud Pellen	035-6285015
Vertrouwenspersoon (extern)	G. van Voorst Vader (huisarts)	
Ledenadministratie	Gerda Kooger	035-6915117
	Mossenmeent 9	
	1218 AT Hilversum	
Secretariaat	Ellen Brouwer	035-6216022
	Diepeweg 15	
	1211 AE Hilversum	

Telefoonnummers teamleiding



Bevers	Margot van der Horst	035-6219927
Pieter Maritshorde	Ysbrand ten Houte de Lange	0294-418723
Albert Schweitzerhorde	Rick Stapel	035-6242471
Neuweghorde	Sander Blase	035-6233429
Sioniehorde	Rik Broeders	035-6234006
Ankerwacht	Erik Rosendal	035-6288045
Pocahontaswacht	Ronald Frank	035-7726973
Wilde Vaart Antarctic	Wouter Klein	035-7720131
Matancastam	Laurens van Wageningen	035-6284829
Rimpelstam	Niels Brügemann	0652-471532
Telefoonnummer clubhuis Diependaalselaan		035-6219965
Website Zuiderkruisgroep	www.zuiderkruis.nl	
Webmaster	Danny van der Linden	035-6839850
Postmaster	Ben van Hengstum	035-6236766

data en mededelingen

Algemeen

1e dinsdag van de maand

1e zaterdag van de maand

2e zaterdag van de maand

Op afspraak

Op afspraak

bestuursvergadering

schippersraad

krantenactie WVA

akelaraad

spelraad



verzendadres:
1216 AL - 60