

PTT Post

Port betaald

Port payé

Pays-Bas

29e jaargang, nummer 144, september 2002



belboei

scheepsjournaal van de zuiderkruisgroep en haar onderdelen

Inhoud

Van de redactie.....	3
Van het bestuur	4
Eerste zieldag bij de Poca	5
Bevers.....	6
Advertenties.....	7
Sonnet.....	10
Nawaka 2002.....	11
Advertentie.....	16
10 vragen aan.....	20
Advertentie.....	21, 22
Oude kranten, Wilde Vaart	22
Telefoonnummers.....	23
Data en mededelingen.....	24

Colofon

Redactie:
Joke de Jong
Ben van Hengstum
Sandra Boeijink

Redactieadres:
Bosboom-Toussaintlaan 69
1215 CB Hilversum
of:

Belboei@zuiderkruis.nl

Verzendadres:
Bodemanstraat 60
1216 AL Hilversum

Oplage:
275 exemplaren

Drukwerk:
Drukkerij Bobuco
Nieuweg - Hilversum

Abonnementen:
Tegen de geringe vergoeding van 12 euro kan voor niet-leden van de Zuiderkruis-groep een abonnement worden genomen. Aanvragen graag aan de redactie richten. Leden krijgen de Belboei automatisch kosteloos thuisgestuurd,

**uiterste inleverdatum voor
de volgende
Belboei
26 oktober 2002**

Van de redactie

De vakantie is weer voorbij... de zomer gelukkig nog niet. Het mooie weer heeft onder andere onze Nawakagangers getroffen. Maar ze kregen op de laatste dag de hoeveelheid regen die normaal gesproken gedurende vijf Nawaka's valt voor hun kiezen. Lees de huiveringwekkende verhalen van B@rt A. vanaf pagina 11.

Ook de Wilde Vaart heeft prachtig mooi weer gehad, maar dat krijgen we allemaal te lezen in de volgende Belboei, kunnen we uit zeer betrouwbare bron melden.

Op bladzijde 4 een woord van afscheid van onze voorzitter, Jos Spaanjaars en de penningmeester van de Pieter Maritshorde, Bep Spaanjaars. Zoals de naam al doet vermoeden: ze hebben wat met elkaar. Na ruim 25 dienstjaren bij de Zuiderkruisgroep gaan zij ons verlaten.

En dan primeur nummer 1 (klinkt dubbel op, is het niet!): voor het eerst in de hele geschiedenis van de Belboei, hebben we een ingezonden stuk met een zeer hoog cultuurgehalte. Rob Schultheiss heeft ons een sonnet gestuurd; blader snel naar pagina 10.

Primeur nummer 2 (klinkt als een contradictie in terminis, maar is het niet): een nieuwe rubriek heeft het levenslicht gezien. Vanaf heden stellen wij elke Belboei 10 vragen aan een bekend of minder bekend Zuiderkruis kaderlid in de rubriek: "10 vragen aan..." In deze Belboei Ellen Brouwer, op pagina 20.

Nemen we aan dat nu wel iedereen weggezapt is. Veel leesplezier.

Liefs, je redactie

Copy- en verschijningsdata

Nummer	Datum inleveren copy	Verschijsning Belboei
145	26 oktober	± 6 november
146	7 december	± 18 december

Let op! Voorheen zat er nog een week tussen de kopijdatum en de maakdatum. Vanwege de snelle communicatie van tegenwoordig hebben we deze week laten vervallen. Dan kan je dus niet meer een paar dagen te laat aankomen met kopij...

Van het bestuur

Ruim 25 jaar zitten wij nu in het bestuur van de Zuiderkruis. 25 jaar hebben we ons samen met anderen bezig gehouden met het wel en wee van de groep.

We zagen veel leden komen, eerst als bever of welp, dan verkenner, wilde vaarters en tenslotte stamlid. Heel veel van deze leden gaven daarna hun tijd en enthousiasme door aan de nieuwe jonge leden door leiding te geven.

Als bestuur hadden we te maken met fusies (Kiowa, Pieter Marits en Scouting Loosdrecht) zodat we konden uitgroeien tot een grote, gezonde groep. Veel van onze tijd ging ook zitten in gesprekken met de gemeente. Er waren subsidieperikelen (de subsidie werd uiteindelijk helemaal ingetrokken); we hadden huisvestingsproblemen. Uiteindelijk realiseerden we een clubhuis op de Diependaalselaan. Jaren waren er problemen met de gemeente over de huurovereenkomsten van de grond op de Diependaalselaan en de Schuttersweg. De clubhuizen in Loosdrecht en de haven in Kortenhoef vergden ook heel wat van onze tijd.

Een ander belangrijk onderwerp was het wel en wee van de kinderen, de kwaliteit verbeteren van de leiding en alles wat daarmee samenhangt. Kortom, we hebben ons nooit hoeven te vervelen.

Nu hebben we dan besloten om afscheid te nemen. Dat zal niet meevallen. In al die jaren hebben we warme vriendschap ondervonden in onze groep. Allereerst in het bestuur, maar ook van ouders en leiding. We kunnen dankbaar terugzien op een geweldige tijd met de Zuiderkruis. Het was en is een deel van ons leven. Nu nemen nieuwe mensen ons werk over. We wensen hen veel succes en plezier toe.



Tenslotte willen we iedereen bedanken die het in die 25 jaar mede mogelijk hebben gemaakt dat de Zuiderkruis is zoals zij nu is. Zuiderkruis, het ga je goed!!

Jos en Bep Spaanjaars

Eerste zeildag bij de Pocahontaswacht

Ik zit pas sinds de 13e april bij de Poca. Ik vind het echt supergaaf hier, vooral toen we voor de eerste keer het water opgingen, dat was op 27 april. De 20e en de 21e ook al het LWW, ook supertof (behalve dan de macaroni, die was echt superlekker... of niet?). Ik ben dus echt met m'n neus in de boter gevallen of hoe noem je dat!? Op de 27e dus om 1 uur op de Diep, om 1.15 uur lekker fietsen naar Kortenhoeft (uhum...). Onderweg een heerlijke hagelbui, een goed vooruitzicht op m'n eerste zeildag dus!

Gelukkig nog helemaal heel daar aangekomen, het buitje was inmiddels al gestopt. De boten inladen, optuigen enz. Ik zat in de Fram met Daan, Bart B., Peter B., Sterre en als leiding Diederik. Paar nieuwe namen en dingen geleerd.

Wrikkend de "haven" uit, als je het al een haven kan noemen. Mast en zeil konden nog niet omhoog, eerst nog een paar ongelooflijk lage brugjes onderdoor.

Toen eindelijk op "de grote plas", nog één eiland en we konden zeilen! Het ophijsen van het zeil lukte niet zo goed, daarom kwamen we iets later terug in de "haven". De bocht om en... wow!

De wind waaide lekker, en dat was wel te merken aan de hoge golven! We kwamen doorweekt en helemaal koud terug. De golven spatten heel hoog op en de wind maakte dat dus nog kouder. Volgens mij vond Sterre dat wel lekker, want hij deed z'n best om nat te worden.

De Fram kon niet schuin tegen de wind in, daarom gingen we ook niet zo snel. Toen we eindelijk op ? van de plas waren konden we eindelijk onder de brug door, terug naar onze thuishaven. Daar en op de weg er naar toe was het weer heerlijk rustig en toen merkten we pas hoe verkleumd we waren. Iets langzamer ging het daar wel, maar dat was eigenlijk wel lekker. Nog ff-tjes en we waren terug! Alles uit de boot en natuurlijk ff lekker uitstrekken en verwarmen, op de fiets weer naar de Diep (dit keer geen hagel, gelukkig), snel m'n eerste Belboei meepikken en naar huis... Hè wat jammer, maar m'n eerste zeildag zit erop!

Het was een te gekke dag bij de Poca en nu maar hopen dat dat zo doorgaat... Tot de volgende keer in de Belboei,

Doei,

Peter S. van de Poca

Het verhaal van de verdwenen regenboog

Wie heeft er nog nooit een regenboog gezien? Iedereen wel eens, denk ik. Weet je nog wanneer dat was? Eerst had het geregend, een klein miezerbuitje of een fikse bui die dikke bellen maakt in de plassen.

Daarna werd het weer droog. De lucht was nog wel grijs, maar je kon zien dat de zon alweer haar best deed om het wat lichter te maken. Het was net of er een lampje brandde onder een grauwe deken.

En dan, je let even niet op, dan ineens staat er een schitterende regenboog in de lucht. Prachtige kleuren heeft hij. Je kunt haast niet zien waar de ene kleur ophoudt en waar de andere begint. Het is ook net of hij telkens een beetje van plaats verandert. Je kunt niet zien waar hij uitkomt, die regenboog, want hij verdwijnt achter een huis, of achter wat bomen.

Misschien komt hij wel in een ander land terecht. Langzaam wordt de regenboog bleker en op het laatst is hij helemaal weg.

Als je de regenboog goed hebt bekeken, weet je dat de regenboog zeven kleuren heeft: rood, oranje, geel, groen, blauw, indigo en violet.

En als je heel goed hebt opgelet, weet je dat er al een tijdje geen regenboog meer is gezien en dat klopt!

Want er is iets aan de hand met de regenboog. De kleuren rood, oranje, geel, groen en blauw zijn namelijk gewone kleuren, maar Indigo en Violet zijn eigenlijk de twee regenboogbewakers.

Zij houden de regenboog bij elkaar. Zij hebben het daarboven prima naar hun zin.

Soms glijden ze bij het spelen op de regenboog een eindje naar beneden en klauteren weer naar boven. Maar echt ver durven ze niet, want eigenlijk kunnen zij niet zonder elkaar.

Op een dag vertelt Indigo tegen Violet dat hij graag naar beneden zou willen om met Lange Doener en de Bevers te spelen.
Belboei 144, september 2002, pagina 6



(advertenties)

Svenfix realiseert al uw creatieve ideeën
met betrekking tot uw binnen- en buitenhuis, zoals:
meubels, verbouwingen en decoratieve aanpassingen

U kunt het zo gek niet bedenken...

-Svenfix-

Dakkerstraat 19 • 1221 GS Hilversum • tel./fax: 035-683 44 02 • svenfix@dids.nl



standbouw, decorbouw, interieurbouw en verbouwingen

R O è L

FINANCIËEL ADVIESBUREAU

Indien u een deskundige gesprekspartner zoekt, die u behulpzaam kan zijn
bij het oplossen van uw financiële vraagstukken, waaronder:

- **sparen in het algemeen**
- **kopen of huren van een woning**
- **lijmen van pensioenbreuken**
- **financiële haalbaarheid van vervroegde uittrekking**
- **assurantiebeheer**

Neemt u dan contact op met Rolph P.W. Schmidt voor een orienterend gesprek.

ADVISEUR SPAAR- EN PENSIOENVOORZIENINGEN, HYPOTHEKEN EN ASSURANTIËN

Brinkzicht 22a, 3743 EX Baarn, telefoon 035-5489090, telefax 035-5489091

Belboei 144, september 2002, pagina 7

len. Dit zou Violet ook wel willen. En zo gebeurt het dat Violet en Indigo allebei naar een kant van de regenboog glijden om Lange Doener en de Bevers te zoeken. Voor ze op de grond springen, kijken ze nog even goed naar beneden. Ze zitten boven een stad en kijken hun ogen uit. Zij hadden nooit gedacht dat die huisjes zo groot waren.

Nadat ze alles goed bekeken, springen ze van de regenboog op een weiland. Maar..... Violet en Indigo zijn nog niet van de regenboog gesprongen, of ze horen achter zich een geweldig lawaai. Wat gebeurt er?

Heel langzaam krimpen de andere kleuren van de regenboog in elkaar. De kleuren van de regenboog lopen leeg en komen één voor één uit de lucht naar beneden vallen. Indigo en Violet rennen naar de regenboog, maar ze zijn te laat. De vijf mooi gekleurde banen komen naar beneden en blijven op de grond liggen. Violet en Indigo kunnen het andere eind niet eens zien.

Het is helemaal mis en ze begrijpen dat de regenboog uit elkaar gevallen is, omdat zij de andere kleuren hebben losgelaten. Zij zijn tenslot te de twee bewakers van de regenboog.

O, wat zijn ze dom geweest om van de regenboog af te stappen...

Indigo en Violet moesten allebei heel erg huilen, snikken en snotteren. Hoe moeten ze die regenboog nou weer heel maken? Zo blijven zitten, helpt in ieder geval niet. Ze moeten wat doen!

Na wat zoeken komen Indigo en Violet bij het huis van Lange Doener. Lange Doener is in de tuin aan het spelen met de Bevers. Indigo en Violet rennen naar hem toe. Aangekomen bij Lange Doener vertellen ze allebei het verhaal van de regenboog die naar beneden is gevallen.

Lange Doener schrikt zich een hoedje en denkt na over een oplossing.

Na een tijdje denken zegt hij: "Professor Ojee kan misschien wel helpen. Die kan bijna alle machines maken die er te bedenken zijn, groot of lelijk, oud of verroest. Misschien kan hij ook wel een regenboogmachine maken".

Ze gaan naar de professor en vragen of deze kan helpen.

De professor neemt zijn bezoekers mee naar de kelder waar allemaal uitvindingen staan. Daar staat een machine onder een dikke laag stof. De professor zegt: "Dit was ooit een kleurenwasmachine. Hopelijk kan ik hem weer aan de praat krijgen en een beetje aanpassen."

De professor gaat snel aan de gang om de oude machine op te knappen. Terwijl hij daar mee bezig is, zegt hij: "Ik heb de oude stukjes van de regenboog nodig om hem weer te kunnen maken."

En hier werd het interessant voor de Bevers want hier werd door Lange Doener gevraagd of ze mee wilden helpen zoeken naar de oude stukjes van de regenboog.

Dit hebben de Bevers natuurlijk gedaan. Ze zijn enkele weken bezig geweest met het zoeken naar de verschillende kleuren.

De ene zaterdag deden ze allerlei spelletjes met rode kleuren; bijvoorbeeld hebben de Bevers een lampion gemaakt met een rode kater en je raadt het al die dag vonden ze dan ook de kleur rood.

Ze gingen door tot alle kleuren weer compleet waren.

De laatste zaterdag was professor Ojee er ook en heeft alle regenboogkleuren samen met de Bevers in de regenboogmachine gestopt. En uit eindelijk kwamen alle kleuren uit de machine en hebben we deze kleuren in de lucht los gelaten.

Eindelijk is de regenboog terug. Indigo en Violet zijn erg blij.

Verder zijn we zaterdag 8 juni op Bever-Doe-Dag (dit is de verjaardag van Lange Doener) met de Bevers naar de dierentuin in Amersfoort geweest. Dit was fantastisch. We hadden mooi weer. De dieren waren leuk en de verschillende speeltuinen waren ook erg leuk. Alle ouders die, die dag gereden hebben BEDANKT.

Zaterdag 22 juni was onze laatste opkomst en hebben we noodgedwongen afscheid van Wendy moeten nemen. Na 11 jaar Bevers vond zij het voldoende zo.

We hebben afscheid genomen met een leuke opkomst, veel cadeau's voor Wendy en snoep van Wendy voor alle Bevers. Er werd ook door het bestuur en een aantal genodigden afscheid van Wendy genomen.

Wendy BEDANKT voor 11 leuke jaren. Heb je het Beverboek van deze 11 jaren al helemaal uit? We zullen je missen en misschien kunnen we in slechte tijden nog eens een beroep op je doen.

Herma



Zeeverkenners

Zie ze zitten, samen in hun vlet.
Nagestaard door waterhoen en reiger,
varend naar een onbekende steiger
waarheen (misschien?) de koers is uitgezet.
De boot is 's zomers een groot zonnebed
waarop ze, bruin gebakken, liggen lezen.
Bij wind wordt vlug het zware zeil gehesen,
bij regen wordt de dektent opgezet.

Een plunjebaal, wat ruwe houten kisten
laverend naar een verre horizon.
Wat blijkt aan hun bagage te mankeren,
zullen ze deze zwerftocht nog wel leren,
die dingen die ze, toen de reis begon
misschien vermoedden, maar niet zeker wisten.

Sonnet van Rob Schultheiss

Nawaka 2002!

Ik ben B@rt A. van de Poca en ik ga jullie eens ff een "beknopte" beschrijving van het top, megaheftig, vet NaWaKa, Gaaf, onwijs cool, heavy, baggervet, kei-tof, geweldig, super zomerkamp... (citatie NaWaKa-lied). Maar dat klopte wel een beetje erg hoor! Even voor de duidelijkheid, de inspiratie voor dit geweldige stuk hieronder komt niet alleen van mij! Ik heb hier namelijk het overweldigende logboek van de Poca (pardon, ZUIDERKRUIS) voor me, en daarin staat alles van dag tot dag beschreven. Vandaar dat er af en toe een individuele gebeurtenis in voorkomt. VÉÉL LEESPLEZIER!



Nou, het begon dus allemaal op Maandag 22 juli 2002.

We kwamen aan bij het NaWaKa terrein waar we werden opgewacht door onze eigen leiding. Wij dus met onze plunjabalen die tot nog toe lief door onze eigen ouders waren gedragen, een klein aantal kilometers (beetje overdreven, maar ach...) lopen om vanaf de ingang bij het Subkamp Mistral te komen. Dit was namelijk het Subkamp waar wij bij ingedeeld waren. Toen we daar aan kwamen, zagen we tot onze grote goeddoening dat de leiding alle tenten al had opgezet! Dat scheelde weer wat. Nou, meteen ff tenten indelen enzo. Toen kwam de leiding ff een half uurtje "lullen" over kampregels enzo. En dat waren er nogal wat! Want in een half uur kan je veel regels uit je duim zuigen hoor! Verder gingen Daan, Michiel en ik nog wat zeilen, en deinzen (voor de leken: achteruit zeilen). Toen het eten. Dit was weer een overheerlijke (scouting) delicatessie: Nasi met Satésaus! En als voorgerecht champignonnesoep. Het zal jullie misschien opvallen dat ik later in dit verhaal niks meer vertel over het eten, maar dat is met de reden dat het toch bijna allemaal het zelfde was: aardappels met groente en vlees. Alleen die laatste 2 verschilde nog wel eens, de aardappels helaas niet... En na een lange avond "lekker slapen"...

Dinsdag 23 juli

Na om 8:00 te zijn opgestaan en met zijn allen een verfrissende duik in de Oolderplas te hebben genomen (zoals elke ochtend, beter bekend onder het fenomeen "Ochtend-zwemmen"), gingen we ontbijten.

Rond 11:00 uur verzamelde we met het hele subkamp voor de eerste "subkampopening" bij de ingang van het subkamp. Dit was de eerste van een hele dag lang openingen en welkomstwoorden...

Vervolgens ff een kilometertje of 5 lopen van het NaWaKa terrein tot in Roermond. In Roermond gingen we eerst met het hele subkamp op een of ander vaag parkeerterrein zitten terwijl Edy, de leider van het subkamp en de subkampstaf, een praatje ging

houden over jellen enzo. We moesten dus een jel verzinnen, maar gelukkig had de subkampstafleiding hier rekening mee gehouden en er zelf 2 bedacht. We hebben natuurlijk de geweldigste gekozen hé!

Je vraagt je wel eens af,
Waar is het om te doen?

MISTRAL GROEN

Groen was namelijk de kleur van ons subkamp voor degene die dat nog niet wisten. Onze haren werden ook groen gespoten en zo gingen we naar het musterplein. Oh ja, we hadden ook nog van die mooie (nee geen rooie, maar groene) t-shirts gehad. Helemaal in de kleur van je eigen subkamp! WOW, It's amazing! En zo gingen we vol lawaai door de straten van Roermond naar het bekende Musterplein.



Natuurlijk kregen we hier ook een aantal speeches en preken, maar ja, daar trokken wij ons niet zo veel van aan... Verder lekker feesten met de muziek van een paar goede dj's daar en een spetterende opening was het wel hoor. Want ja, daar was hij... De enige echte: JODI BERNAL! Hij zong ff een repertoire van zijn nieuwe cd. Ach ja, en als je niet van zijn liedjes houdt, dan heb je nog genoeg aan de danseressen te zien hoor, want die waren wel ok! Daarna kwamen er een paar Clowntjes die voor Neptunis door moesten gaan en daar moest je ballen op gooien en degene die dan "dood" werd gegooid die was dan de nep-neptunis ofzo. Leuk, leuk, leuk! Toen weer 5 km. Terug lopen en weer lekker eten, de eerste keer van een lange reeks aardappelen, en weer "slapen". (voor de bootsen natuurlijk eerst bootsraad).

Woensdag 24 juli

We mochten vandaag een half uurtje langer uitslapen! WOW! Maar natuurlijk wel weer ochtend zwemmen daarna...

Na 2 dagen "niet" Zeilen, was het voor de liefhebbers (waaronder ik) een hele goede dag, de eerste zeilwedstrijd kwam eraan!!! De bak van Daan en mijn bak, gingen in de eerste groep weg, rond half 12. Het was een totale chaos, en niemand wist ook precies welk sein nou voor welke groep was, want er voeren er 2 door elkaar. Maar na eindelijk te hebben uitgevonden wanneer we moesten vertrekken en sterker nog welke richting we uit moesten varen, lukte het wel aardig bij ons beide. Daan eindigde tenslotte als 3de, en ik als 4de, dankzij een stomme fout van de wedstrijdleiding wel te verstaan. Daarom mocht ik ook gewoon door naar de finale, en dat was de moeite waard kan ik je alvast verklappen! Maar dat later... De 2de groep, waarin de bakken van Michiel, Jetske, Pieter en Frank zaten, gingen ook wel zeer relaxt geloof ik. De definitieve uit-Belboei 144, september 2002, pagina 12

slagen weet ik niet meer uit mijn hoofd, dus die hou je van me te goed.

Verder is vandaag ook het spel: "Wed Mistral" begonnen. Dit houdt in dat je een kaart-je krijgt waar een naam op staat van iemand die je met water nat moet gooien. Wanneer je dit hebt gedaan krijg je zijn kaartje waar weer iemand anders op staat die je moet begooien met water. En dit spel duurde het hele kamp. Ik kan je ook weer bij deze verklappen dat onze ZUIDERKRUISGROEP zeer goed heeft gescoord bij dit onderdeel. Zeg maar gerust, Bij ALLE onderdelen!

's Avonds gingen we rondwaaien over het kamp. Rondwaaien houdt in dat alle andere groepen van je subkamp een spel hebben bedacht en dat je over het terrein gaat rondlopen opzoek naar een leuk spel die je met je bak moest doen. Ook hier zijn we hoog geëindigd bij het spel: Bungee Roeien. Als eerste geëindigd namelijk... Even de Roeiers: Diederik, Bert A, Michiel en Daan. Verder waren er nog spelen zoals: biervilt-jes happen, aan een stok hangen, deurzitten, rugby, en aardappelen slaan, want die waren er toch in overvloed!

Donderdag 25 juli

Vandaag moesten we om 7 uur op, en dat was echt goed voor de mensen met een ochtendhumeurtje. Meestal ging het zo:

Ronald: "Goeie Morgen"

Scouts: "Grrr, ROT OP!!!"

Maar we stonden natuurlijk niet voor niks zo vroeg op. We gingen naar het welbekende plaatje "THORN". Eerst weer ochtendzwemmen en ontbijten, daarna de boten optuigen en vertrekken...

De heenweg ging niet echt voorspoedig, bijna alles moesten we opkruisen (voor de leken: tegen de wind in proberen te varen d.m.v. steeds weer overstag gaan). Dit duurde dan ook 4 uur voordat we er waren. Toen we dus eindelijk in Thorn aankwamen, hadden we welgeteld 3 kwartier om ff snel wat friet en ijs naar binnen te werken. Om half 4 moesten we weer bij de boten zijn om te vertrekken. Dit lukte geloof ik niet iedereen, dus er zijn wat plonsbonnen gevallen... De terugweg ging stukken beter, en van de poca-afdeling van de zuiderkruis groep weet ik dat we toch wel weer lekker in onze boten voeren en toch ook weer redelijk als eerste van het subkamp bij de sluis aankwamen. Toen we terug waren, gingen we chili koken, ik denk ter bevordering van de spijsvertering. En toen zaten Jetske en Saskia met een kussen te gooien, en kijkt Marloes mee naar wat ik schrijf. (citatie: Lotte)

Vrijdag 26 juli

Vandaag was een hele leuke dag voor ons. Eerst mochten we eindelijk eens echt uitslapen tot wel half 10! Daarna lekker chill gezwommen en ontbeten met een eitje en tosti's. Vandaag voor de echte bikkels met spieren en gewicht: de ROEIWEDSTRIJDEN! En van dat soort jongens en meisjes hebben we er nogal wat, want ik kan jullie alvast vertellen dat, ondanks de tegenslagen van deze wedstrijden die jullie straks in
Belboei 144, september 2002, pagina 13

alle details zullen horen, we zowel in de meisjescategorie als in de jongenscategorie we op de 1ste plaats zijn geëindigd!

Dus de jongensboot nr. 1, bestaande uit: Josse (roerganger), Bart B (Bordjesophouder/puntganger), B@rt A, Daan, Michiel en Peter B (4x Roeiers). En de meisjesboot, bestaande uit: Jetske, Marloes, Lotte, Saskia, Pauline en Miranda. En jongensboot nmr. 2: Frank, Pieter, Diederik, Robert, Roald en Michael.

De eerste wedstrijd ging als nooit te voren, zo goed dat we gingen, allemaal! De meisjesboot eindigde 2de, en de jongensboot nr. 1, als 1ste in deze wedstrijd met een top-tijd! Maar net als het goed gaat, komen ze ons vertellen dat die klotjes van de wedstrijdleiding vergeten zijn te kloppen!!! De stommerikken (ik hou me heel erg in!) Maar gelukkig gingen de verdere wedstrijden, vooral de laatste, zeer goed, en eindigde we dus als 1ste (jongensboot, nr. 1 + meisjesboot).

's Avonds weer eten en daarna het TRAVOCASINO! Dit was echt een groot succes, vooral de voorbereidingen waren zeer leuk... Alle jongens natuurlijk lenen bij de meisjes, en ja, als oudste dus nog ff wat zoeken in je maat, maar gelukkig nog wel wat gevonden. Iedereen topjes aan met ballonnen eronder, rokken, jurken, je kon het zo gek niet verzinnen of het was er. We hadden een Pamela en een Fatima! De meisjes meestal in pak, haar stijl achterover gekamd en er was zelfs een priester... Verder dus veel gegokt en gegeten en gedronken, samen met andere groepen was dit ook weer. Georganiseerd door de subkampstaf. Nog bedankt daarvoor! Ook aan alle dames die wat hebben uitgeleend bedankt, en natuurlijk ook aan allen die deze avond tot een goed einde hebben gebracht! Deze avond werden trouwens ook de medailles uitgereikt voor de zeilwedstrijden van woensdag.

Zaterdag 27 juli

Vandaag een ouderdag op het NAWAKA terrein. En dat was te merken. Van bijna iedereen kwamen de ouders, broertjes en zusjes eens kijken naar de puinzooi op het terrein. We moesten vroeg opstaan, want ja, iets opruimen moest toch wel hé, voor al die ouders. Nou, en het waren er veel! Voor de bussen die waren georganiseerd stonden rijen, en er werd later op de dag zelfs een boot bijgezet om de drukte zo goed mogelijk aan te kunnen. Ook deze zat mut en mut vol! Er waren ook een aantal dingen voor deze dag. Zo waren er stands van een aantal bedrijven die het NaWaKa sponsorden, er was een springkussen, een voetbaltafelspringkussen en een bandje. Het was heet deze dag! En geen zuchtje wind! Dus ja, ff zeilen met je ouders zat er niet echt in...

Maar ja, je waagt toch een poging hé. Nadat de ouders weer waren vertrokken, hebben we nog wat getjoept (voor de leken: een boot helemaal leeghalen en dan zo vaak en ze snel mogelijk proberen om te "rollen" in het water). 's Avonds was een grote feest-avond en er waren 3 grootse feesten op het terrein: voor de zeeverkenner: een disco met schuimkanon. Voor de Loodsen (staf + leiding) een groot podium met liveoptre-
Belboei 144, september 2002, pagina 14

dens van bepaalde bands, de naam ben ik ff kwijt. En voor de wilde vaart was er een feest met vele bekende dj's. Daarna hebben de bootsen en wat kwartieren nog ff wat gezellig met elkaar in de 1017 (Zwart, Vega, mijn boot...) gezeten, en dat was gezellig kan ik je wel vertellen! Later nog ff in de tenten gelegen, en er kwamen nog wat mensen "buurten" totdat de leiding ze weg kickte. Leiding, nog bedankt voor al die keren dat jullie de vele mensen uit de tenten hebben weggesleept! (KUCH, naaistreek!!). Nou, laten we het er maar op houden dat deze dag over is, en op naar de volgende...

Zondag 28 juli

Vandaag begon de dag met een kerkmis. Die wij natuurlijk allemaal via de radio aandachtig beluisterde. Daarna hadden de kinderen eigenlijk vrij die niet moesten wrikken (voor de leken: met een wrikriem de boot proberen voort te bewegen d.m.v 8tjes draaien in het water in je wrikgat achter in de boot, zeer duidelijk weer!) De meeste gingen dus donald duckjes lezen enzo. Nou, wij bootsen en kwartieren en een paar sterke dekzwabbers moesten dus wel wat doen deze dag. WRIKKEN! Deze wedstrijden gingen niet echt goed, dus daar houden we nu maar over... Alleen Saskia "wrok" wel goed en eindigde als 3de. Als ik andere vergeet die ook goed hebben gewrikt, sorry daarvoor. 's Avonds hadden we een playbackshow van het subkamp. Hierbij werden ook de prijzen uitgereikt voor de roeiwedstrijden, dus de Jongens nmr. 1 boot kon naar voren en natuurlijk ook de meisjes boot. Wij kregen allen de eerste prijs overhandigt...

Maandag 29 juli

Voor de Zeilers onder ons weer een perfecte dag, nou ja, "perfect" is een overdreven woord. We hadden de Zeilfinales van het hele NAWAKA. Dus ja, natuurlijk allemaal een beetje gespannen, want mijn bak (B@rt A.) en die van Daan gingen door voor de finales he... In eerste instantie zouden we dus de finales om 11:00 uur hebben. Dus wij snel naar de boten en de plas op. Onderwijl opgetuigd want we waren zoals gewoonlijk weer wat laat. Dus alles heel snel gedaan. Wij daar aankomen, een massa van bootjes die ook moesten varen om ons heen. Zeilen gehesen en richting het Wedstrijdschip gevaren (de Lichtstraal, een grote 2master die als start/finish schip diende tijdens wedstrijden etc.) Daar aan gekomen wij aanhouden aan dat schip dus. Geen wind! Wij wisten natuurlijk allemaal al dat de wedstrijd af zou worden gelast, maar we moesten er allemaal blijven totdat het officieel was "afgelast". We kregen rond half 12 te horen dat we het om 1 uur nog een keer moesten proberen. Dus wij weer terug naar de kant gesleept en even gegeten, gedronken en ons voorbereid op de volgende wedstrijd.

Dus wij lagen daar rond 1 uur weer gezellie met zijn allen bij elkaar te wachten. Zo goed als niemand wist weer eens welke richting we op moesten en hoe de wind stond, want die was er bijna niet. Maar toch werd het deze keer niet afgelast. Dus met zonder wind toch nog gezeild voor zover mogelijk. Door een rare manoeuvre van mij kwamen we toch goed in de wedstrijdbaan en ging het ons spreekwoordelijk goed "voor de wind".

(advertentie)



service,
eenvoud,
kwaliteit.

Bramenberg 12, Eemnes
bel 035 - 53 93 600 of surf naar www.hengstum.nl

Daan, die overigens Michiel ook mee aan boord had, wist niet helemaal goed hoe de baan liep en voer daardoor, overigens niet als enige boot, een heel verkeerde richting op, waardoor ze nogal achter lagen. Verder vertel ik niets meer over Daan zijn boot, want daar weet ik onvoldoende van om een goed kloppend, leuk verhaaltje over te vertellen. Verder ging het met mijn boot zeer goed. Op goed geluk zijn we de baan afgezeild, en precies op het moment dat we een manoeuvre moesten maken, stak er weer een kleine windvlaag op. Meestal precies genoeg om de boei goed te kunnen ronden en een stukje mee vooruit te kunnen. Al na ong. 1,5 ronde lagen we toch al zo'n 2de en op ong. 30 meter afstand voer de boot achter ons. Dus het liep lekker zo! Verder is dat ongeveer de hele wedstrijd af zo gebleven. De afstand tussen ons en de boten achter ons werd groter en steeds waren wij nummer 1 of 2 in de race. We lagen kop aan kop met nummer 1. Pas in de laatste ronde liep de 677 (de nummer 1 boot) van ons af en finishte als eerste, met ons als 2de achter zich. Zo uit mijn hoofd geloof ik dat de 3de gefinishte boot zo'n halve minuut op ons achter lag. Al met al een mooie wedstrijd voor ons! Welke plaats de bak van Daan uiteindelijk heeft bereikt weet ik niet zeker, maar ik geloof dat die zo slecht nog niet was! Verder was deze dag zeer relaxt. Alhoewel, de zeil en roeiwedstrijden waren tegelijk georganiseerd, waardoor wij dus niet aan de roeiwedstrijden mee konden doen. Helaas, want ik weet 100% zeker dat we eerste waren geworden. In de Mistral finale lagen we al 2 sec. voor op de Nawaka 1ste plaats boot. Voor de wrikwedstrijden werd Saskia uiteindelijk 3de. En dat was het voor die dag. Eten, douchen, Bootsraad, "Slapen"...

Dinsdag 30 juli

Zoals gewoonlijk na het opstaan weer zwemmen. Het was overigens nog steeds zo'n 33 graden! Veel zon, geen regen die ochtend en middag. Maar daar zou snel al verandering in komen... Dus de dag begon relaxt. We gingen ontbijten en daarna met het hele subkamp naar de overkant van de plas om een spel te doen. Je moest water met kleurstof mengen, iedere groep had zijn eigen kleurstof, en dat in de waterpistool, emmer, puts o.i.d. doen. Dan moest je bij andere groepen mensen "neerschieten" en hun kaartje pakken. En de groep die aan het einde de meeste kaartjes van andere groepen had, had gewonnen. Nou, dit spel was rond ongeveer half 1 afgelopen, en we gingen weer in sleep terug naar de overkant, want er stond nog steeds geen wind. Dus we gingen maar weer wat chillen, zwemmen, slapen, zonnen, lezen etc. Ik ging rond 3 uur met Jetske en Sterre zeilen, en na anderhalf uur te hebben gedobberd op de plas gingen we terug. Toen we aankwamen aan de kant, kwam Michiel op ons toe en zei dat er binnen nu en een kwartier 20 cm. Neerslag zou vallen. Wij hem natuurlijk vol uitlachen en niet geloven, want de zon scheen nog volop en geen wolkje aan de lucht. Na een paar minuten kwam Ronald ook al naar ons toe dat we nou maar eens moesten gaan opschieten met aftuigen, want het zou binnen dan en 10 min. Gaan gieten, onweren, bliksemen en stormen met windstoten van windkracht 8! Dus wij opschieten en we keken achter ons, en aan de overkant van de plas zag je een hele dreigende donkere,

bijna zwarte, lucht op ons afkomen met regen, wind en alles wat er maar bij hoort. Het begon ineens ook heel hard te waaien en te motregen in het begin. Dus wij als boot-sen snel alle ankers en boten vastleggen. De riemen en het roer eruit. Zeilen losge-maakt, fokken opgedoekt, Tenten vastgezet, de 5 bij 10 tent daar waaide de flappen zo ongeveer van af, dus daar hebben we ook maar even wat aan gedaan. En tenslotte moesten we allemaal de tenten in, waar de kwartieren en de dekzwabbers al inlagen. Ik denk dat het noodweer zo'n half uur heeft geduurd, en toen was het ook klaar. De zon kwam helaas niet meer terug, maar het was niet koud en het regende gelukkig ook niet meer zo erg. Dus wij weer eten en 's avonds na de bootsraad weer "naar bed".

Woensdag 31 juli

We stonden op en gingen ontbijten. De hele dag was het zwaar bewolkt en regende het zo af en toe een beetje. We hadden rond 1 uur Vlootshouw. Dit hield in dat we in sleep over de Oolderplas gingen en de fok moesten hijsen en weer laten strijken zodra je langs de Lichtstraal kwam. Dit als dankbetuiging aan allen die het NaWaKa tot zo'n groot succes hebben gemaakt. Na 2 uur gingen we terug naar het kampterrein en gin-gen we eten enzo. 's Avonds hadden we eerst Subkamp afsluiting, waarbij ook de me-dailles werden uitgereikt aan de winnaars van de wedstrijden. Nog even op een rijtje:

MISTRAL (subkamp) wedstrijden:

Zeilen: 312	3	Roeien:	heren 1	1
1017	4		heren 2	8
354	10		dames	1
631	12			
1089	17	Wrikken:	Saskia	3
1180	niet gestart			

NAWAKA Zeilfinale:

1017	B@rt A, Josse, Saskia, Peter B, Iris, Sabine	2
312	Daan, Marloes, Sterre, Peter S, Aike, Sasja	Onbekend

WET MISTRAL:

Ellen (leiding)	1ste plaats met 15 slachtoffers
Josse	Onbekend
Pieter	Onbekend met 5 slachtoffers

En na deze prijsuitreiking en afsluiting van het subkamp, hadden we nog de Gondel-vaart. Dit was echt leuk en mooi. Iedereen, inc. Natuurlijk de Zuiderkruis, had de boten versierd met slingers, vlaggen, lichtjes, balonnen etc. Verder mocht je zelf je boten indelen, dus dat was ook wel tof. Het was heel gezellig bij iedereen naar de verhalen
Belboei 144, september 2002, pagina 18

die ik heb gehoord en er was een spetterende afsluiting met vuurwerk, en overal langs de kant en op de Maasbrug stonden mensen. Muziek, Licht en feest was er overal! We gingen zo in slaap een paar rondjes over de Maas. It was Amazing! En tenslotte weer naar bed...

Donderdag 1 augustus

Helaas, maar aan alles komt een einde, dus ook aan het NAWAKA... 's Ochtends wakker worden, gelukkig niet zwemmen, want het had 's nachts ontzettend hard geregend. Een soort wolkbreuk denk ik. Niet normaal. Die paar meter naar de toiletten was ik al zeiknat, echt doorweekt... Maar ja...

En dan 's ochtends. Ik werd wakker, ik draaide me om, en je hoorde het water gewoon onder je slaapzak stromen. Ik voelde naast me, en alles was nat. Mijn plunjezak, jas, alles. Er lag gewoon een laag water van ong. 1,5 cm. In de tent. Niet normaal. En dan ook nog alles opruimen. Alles nat, alles vies. Een grote blubberbak was het daar. Bagger genaamd. Dus wij natuurlijk vol frisse moed (niet dus!) en helemaal "niet" chagrijnig de tenten en de spullen opruimen. Ontbijten, voor zover mogelijk. Rond een uurtje of 1 kwamen denk ik de eerste ouders, en vertrokken de eerste kinderen richting Hilversum e.o. En nadat alles opgeruimd was vertrokken de laatste mensen ook richting H'sum...

En dat was het EINDE van een lang, leuk, en ontzettend gaaf kamp... (en tevens het einde van deze beknopte samenvatting)

Voor meer info zie: <http://www.nawaka.nl> en
<http://come.to/pocahontaswacht>
<http://www.homepages.hetnet.nl/~phwacht/nawaka.html>

10 vragen aan.....Ellen Brouwer

1. Wat is je naam, hoe oud ben je en bij welk onderdeel zit je bij de Zuiderkruis?

Ellen Brouwer, ik ben 43 jaar en lid van het bestuur

2. Werk je, of volg je nog een opleiding en wat doe je dan?

Ik werk in een animatiestudio, daar ben ik office-manager; dat houdt in dat ik het kantoor draaiende hou en de productie regel.

3. Waar woon je en wie zijn je huisgenoten / partner?

Ik woon op Diepeweg 15 in Hilversum, met mijn man en 2 dochters en kat.

4. Wat zijn je hobby's naast scouting?

Roeien en lezen.

5. Welke functie(-s) vervul je binnen de groep?

Ik ben secretaris en archivaris.

6. Wat houdt dat in?

Ik notuleer diverse vergaderingen, probeer regelmatig mijn gezicht ergens te laten zien, zodat ik weet wie wie is en wat ie doet.

Ik probeer alle stukken waar ik de hand op kan leggen te verzamelen en zo handig mogelijk op te ruimen, zodat je het later nog terug kan vinden.

7. Waarom zit je bij scouting?

Mijn dochters zaten er al, toen ik tegenover ene Jos Spaanjaars bij de roeivereniging Tromp een boot stond te schuren. Hij vertelde dat de Zuiderkruis een 2e secretaris nodig had. Het zou niet veel werk zijn, alleen als Ruurt in het buitenland zat, maar toen vond Ruurt het handig als ik ook de verzekeringen zou doen en van het een kwam het ander. Nu is Ruurt voorzitter en ben ik secretaris en doe van alles en nog wat.

8. Wat heb je tot nu allemaal gedaan bij de Zuiderkruis?

Ik ben alleen bestuurslid geweest, sinds 4 jaar.

9. Wat zou je allemaal nog willen doen bij de Zuiderkruis?

Ik zou dit gewoon 10 jaar willen doen en dan mag een ander het overnemen, het archiveren wil ik wel blijven doen en verder uitbouwen.



10. Ik wil graag in de volgende Belboei Martijn Haringman in deze rubriek zien omdat het een beetje leuk verdeeld moet worden en hij een vlot te babbel heeft.

(advertentie)



Vaartweg 43b - Hilversum
telefoon: 035 - 6 24 74 80

(uitsluitend tijdens openingsuren)

Openingstijden:

Woensdagmiddag 14.00 - 17.00 uur

Donderdagavond 19.00 - 21.00 uur

uniformen

broeken

dezen

blessen

truien

boeken

kampeeruitrusting

cadeaubonnen

insigne's

etc. etc.

(advertentie)



den Butter
techniek

data-/telecom elektra beveiliging

**30 jaar toonaangevend
installatiebedrijf
voor Gooi en omstreken**

- All-round elektrotechnisch installateur
- Beveiligingsspecialist met officiële erkenning van verzekeraars en politie
- Telefooninstallaties
- Computerbekabelingen
- Verkoop van elektrotechnisch materiaal aan bedrijven en particulieren
- Vakkundig advies

Bodemanstraat 54a • 1216 AL Hilversum • T 035 623 6 625 • info@denbutter.nl • www.denbutter.nl

TE KOOP

Zwemvest 40-60kg, 15 Euro.
Zuiderkruistrui, maat 164, 5 Euro
Bel Jenny Brook, 035-7723273.

Oude kranten, Wilde Vaart

Op de volgende dagen staat er een container bij het clubhuis aan de Diependaalsel-
aan:

14 september

12 oktober

9 november

14 december

Wilt u een los overzicht, vraag hier dan aan één van ons om bij de container.
Voor vragen kunt u contact opnemen met:

Wouter Klein 035-7720131
Rob van Loo 035-7726116
Pim Dorrestijn 06-24284220



Telefoonnummers bestuur



Voorzitter	Jos Spaanjaars	035-6217315
Secretaris	Ruurt Stapel	035-6242471
2 ^e Secretaris	Ellen Brouwer	035-6216022
Penningmeester Zuiderkruis	Harry Rörik	035-6945263
Penningmeester Pieter Marits	Bep Spaanjaars	035-6217315
Onderhoud gebouwen	Rob van Loo	035-7726116
	Martijn Haringman	0650-640445
Beheer Diependaalselaan	Joke de Jong	035-6232564
Beheer Schuttersweg	Herma van Ouwerkerk	035-6215533
Groepsbegeleiding welpen	Wieke Broeders	035-6234006
Groepsbegeleiding bevers	Dorien Meester	035-6215361
Groepsbegeleiding verkenners	Ben van Hengstum	035-6236766
Materiaalmeesters	John de Jong	035-6858045
	Ronald Sloof	035-6239994
Vertrouwenspersonen (intern)	Danny van der Linden	035-6839850
	Ellen Reurings	06-50966511
	Maud Pellen	035-6285015
Vertrouwenspersoon (extern)	G. van Voorst Vader (huisarts)	
Ledenadministratie	Gerda Kooger	035-6915117
	Mossenmeent 9	
	1218 AT Hilversum	

Telefoonnummers teamleiding



Bevers	Herma van Ouwerkerk	035-6215533
Pieter Maritshorde	Heleen van der Horst	035-6219927
Albert Schweitzerhorde	Rick Stapel	035-6242471
Neuweghorde	Guno Heitman	035-6230543
Sioniehorde	Bastiaan Verbeet	035-6852745
Ankerwacht	Ellen Reurings	0650-966511
Bakboordwacht	Dries van Laer	0626-160397
Pocahontaswacht	Ronald Frank	035-7726973
Wilde Vaart Antarctic	Rob van Loo	035-7726116
Matancastam	Rutger van 't Klooster	035-5825540
Rimpelstam	Niels Brügemann	0655-732860
Telefoonnummer clubhuis Diependaalselaan		035-6219965
Website Zuiderkruisgroep	www.zuiderkruis.nl	
Webmaster	Danny van der Linden	035-6839850

data en mededelingen

Algemeen

1e dinsdag van de maand

1e zaterdag van de maand

2e zaterdag van de maand

2e maandag van de 2e maand

Op afspraak

bestuursvergadering

schippersraad

krantenactie WVA

welvenraad

spelraad



verzendadres:
1216 AL - 60